

Alle-Dag-Kerk, 12 augustus 2015

Voorganger: Dhr. Leo Fijen, Maartensdijk

**'De zekerheid des geloofs'** n.a.v. Romeinen 8: 31-39

De zekerheid van het geloof. Wat koop je daarvoor wanneer je in het donker tast.  
Wanneer je burnout hebt, je baan verliest, hoort dat je man kanker heeft  
Hoeveel zekerheid is er dan?  
Wat betekenen dan de woorden van Paulus in de brief aan de Romeinen?

Vorige week op Schiermonnikoog.  
Daar ontmoette ik broeder Paulus, hij liep daar in korte broek op het strand  
Hij is een trappist die graag van Diepenveen wil verhuizen naar Schier  
En hij droomt al van jongsaf aan van de zee.  
Maar hij koos voor het klooster. Daarmee wist hij dat hij de zee nog maar zelden zou zien.  
De droom kwam toch uit, via het klooster dat zich op Schier wil vestigen.  
Zijn roeping bracht hem eerst verder weg van de zee.  
Maar God reikte hem toch de hand, hij ziet nu elke dag de zee vanuit het voorlopige klooster  
op Schier.  
Zo kan God tot ons spreken en ons perspectief bieden, zelfs als je dat niet meer verwacht.

Op Schier sprak ik ook twee zussen die ook vriendinnen zijn.  
Ze waren er om uit te rusten van de mantelzorg aan hun vader en moeder van 92 en 94 jaar  
Maar ze haalden ook adem na de dood van hun broeder en de man van een van de zussen.  
Dat voelde als een aardbeving.  
En toch doemde in de puinhopen van het leven een weg op  
Aangereikt door de eigen kinderen  
Gedragen door mensen van wie je het niet verwacht  
Een weg zonder afslagen nog, maar een weg van perspectief  
De zus die haar man verloor wist zeker: beschermengelen bestaan  
De engelen hadden haar de hand gereikt en voortgeduwd  
In mensen, in teken en symbolen, in God.  
Geen zekerheid van geloof, maar wel het vermoeden van een weg door God geweest.

Deze zussen leerden me nog iets anders  
Tel je zegeningen in het donker van de beproeving  
Wees dankbaar voor wat je wel geschonken wordt in de beproeving  
Noteer iedere dag waarvoor je wel dankbaar kunt zijn  
Stuur elke dag een bedankje aan de ander  
Dan zul je zien dat in het donker van twijfel en beproeving er ook dankbaarheid kan zijn  
Dankbaar voor de weg die kan opdoemen  
Geen zekerheid, maar wel dankbaar voor de weg die aangereikt wordt  
We zijn nooit alleen, we krijgen de hand gereikt  
Maar kijk goed, luister goed