

Alle-Dag-Kerk, 17 augustus 2016

Voorganger: dr. Paul Visser, Amsterdam

EEN GENADIGE AANPAK N.a.v. Joh. 15:1-8

Het is een prachtige gelijkenis
die Jezus Zijn leerlingen mee gaf en na liet.
Die van wijnstok en de ranken, waarmee Hij ons laat weten:
je mag het hebben van Mijn liefde, van Mijn genade en van Mijn Geest.
En Mijn Vader is met veel geduld in de weer dat jij als rank zo veel mogelijk vrucht draagt:
zoete sappige druiven, die door anderen kunnen worden geplukt en genoten.

Van een wijnboer hoorde ik ooit dat dit een heel intensief karwei is
Dat je die ranken heel zorgvuldig moet behandelen.
en daar vooral heel zuinig op moet zijn
Want je hebt ze nodig voor de vrucht.
Dat staat dan wel haaks op wat je hier leest.
Over God... onze hemelse wijnboer wordt gezegd:
Elke rank in Mij die geen vrucht draagt, die neemt Hij weg.
Hij lijkt niet erg zuinig op Zijn ranken te zijn... op ons zagezegd.
Terwijl Hij het van ons moet hebben... wil er vrucht worden geoogst.
Maar zodra het daaraan schort, aan die vruchten,
dan snijdt Hij volgens dit woord die rank weg.
En doe je niet meer mee.
Hoe kan dat nou?
Als ik zo te werk zou gaan, vertelde die wijnboer me,
zou het een heel magere oogst worden...
Weet je wat ik doe met zo'n rank?
Die neem ik op... en was hem zo nodig schoon... en bind hem daarna op.
Wie wel eens een wijngaard heeft gezien, ziet het: de ranken zijn allemaal opgebonden.
Maar hoe zit dat dan met God? Heeft Hij er soms minder verstand van?

Ik ging het nog een keer goed lezen in het Grieks.
En ontdekte dat daar niet staat wat er in onze vertaling staat.
Het Griekse woordje *apo* (= weg) ontbreekt in de oorspronkelijke tekst.
Er staat dus niet: die neemt Hij weg...
Maar: die neemt Hij (op)...
Je kunt zelfs vertalen met: die draagt Hij, daar heeft Hij geduld mee.
Dat maakt het wel even tot een ander verhaal.... een herkenbaar verhaal ook.

Wie loopt er niet tegenop: dat je wel uit Hem leeft, leeft van Zijn genadige liefde,
maar intussen niet de vrucht draagt die Hij verlangt en verwachten mag.
Omdat je zomaar denkt en doet als iedereen om je heen.
Soms zelfs precies omgekeerd aan wat Hij verlangt.
Stel je voor dat het je dan vergaat zoals hier is vertaald: die neemt Hij weg...
Dan was het al lang met jou en mij gedaan
En werd het een hele kale wijnstok!
God zij dank echter staat dat er niet.
Maar zei Jezus - en Hij kon het weten- : die neemt Hij op...
Geweldig genadig!
Al draag je soms gewoon bitter weinig vrucht,
en neem je gewoon een loopje met Zijn liefde voor jou,
Hij snijdt je niet zomaar weg... maar neemt je genadig onder handen.
Om het met de taal van de gelijkenis te zeggen:
Hij raapt je op, wast je schoon en bindt je op.
Op hoop van zegen...
Dat alsnog in je leven gaat rijpen wat Hij graag ziet.

Wat dat is? Zichzelf!

Ja dat verlangt Hij: dat Hij zichzelf in jou en mij terugziet.

Hij gaat ervoor dat jij en ik herschapen worden naar Zijn beeld en gelijkenis.

Lees Gal. 5: 22 er maar op na welke vruchten de Geest doet rijpen.

Bij elkaar genomen is dat God ten voeten uit.

En nog wat concreter en dichterbij: Jezus!

Hoe dat in je rijpt?

Nou hoe werkt dat bij een rank?

Jezus zei: Blijf in Mij, dan blijf Ik in jou.

En wie dat doet, draagt al meer vrucht.

Hoe je dat doet?

Neem Jezus elke ochtend in de arm door te bidden:

Weest U erbij en geef mij door Uw Geest te denken en te doen.

Wandel je zo met Hem de dag in,

kijk dan geregeld even opzij en vraag Hem:

'Wat denkt U ervan... wat zou U nu zeggen of doen?'

Gaandeweg word je er met vallen en opstaan een ander mens van.

Net wat genadiger, geduldiger, trouwer, eerlijker, rechtvaardiger, behulpzamer en milder.

Al meer mensen om je heen plukken er de zoete vruchten van....

Amen

Paul Visser, predikant Noorderkerk, Amsterdam