

Voorganger: ds. Arianne Geudeke, Wilnis

## 'Schatten verzamelen' n.a.v. Matteüs 6: 19-21

Wat neem je mee . . .

In de zomermaanden voor mensen die op vakantie gaan een belangrijke vraag.  
Wat neem je mee, als je maar voor 1 koffer hebt betaald in het vliegtuig?

Wat neem je mee . . .

Als je man geen karretje achter de auto wil, en geen koffer op het dak?  
Maar er wel 2 grote jongens, kampeer- en wandelspullen mee moeten . . .

Wat neem je mee ? . . .

Een heel serieuze vraag

Voor joodse families die vanuit Amsterdam op transport moesten naar Westerbork.

Ook een hele actuele vraag:

Wat neem je mee,

Als je moet vluchten uit je land?

Als je moet worden opgenomen in een ziekenhuis? . . .

Als geestelijk verzorger, werkzaam in een ziekenhuis, zie ik mensen altijd ontdaan van alles.

Een groot verschil met een gemeentepredikant die thuis op bezoek komt en mensen ziet in hun woonomgeving, in de kleding die ze graag dragen en met de mensen met wie ze wonen.

Soms ontmoet ik mensen in het ziekenhuis, die zijn gekomen met niks, nog geen kammetje of tandenborstel. Onverwacht moesten ze blijven of plotseling werden opgehaald door een ambulance.

Ontdaan zijn de mensen die ik ontmoet. Natuurlijk niet alleen van kleding en sieraden, maar ook ontdaan, van slag, door de pijn, de schrik, de onzekerheid, het slechte bericht.

Wat biedt dan houvast?

Waar put je kracht uit?

Waar gaat je hart naar uit?

Jezus zegt in Matteüs 6: 19-21

***'Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde:  
mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen.  
Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg,  
daar breken geen dieven in om ze te stelen.  
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.'***

Wij genieten van onze schatten op aarde. We hebben ze eerlijk verdiend en met zorg uitgekozen.  
Een huis, een auto, meubels, sieraden, een schilderij, een tuin.

Maar wat nou als je schatten op aarde je gezondheid, je geliefden, je bezit, je werk aangetast of van je afgenomen worden?

Het kan je zomaar gebeuren. Onverwacht. Nooit gedacht dat ik . . .

Wat biedt dan houvast? Waar put je kracht uit? Waar gaat je hart naar uit?

*Aan aardse schatten moet je je ziel en zaligheid niet verkopen, zegt Jezus. Laat de droom van het koninkrijk van God in het hart van je leven staan. Wees voor alles op zoek naar die schat.*

Wat heb je in je leven - naast je aardse schatten - aan schatten in de hemel verzameld?

Wat zit er in onze schatkist?

Aan herinneringen, aan ervaringen, aan ontmoetingen, aan wonderen? Aan liederen of gedichten of beelden?

In het ziekenhuis is het nachtkastje de plek waar ik de hemelse schatten van mensen zie . . . een bijbel, een foto, een gedichtenbundel, een Mariabeeldje.

Aan het bed hoor ik ze, de schatten, verhalen, herinneringen, wensen. Vertrouwen, hoop & liefde. Ik vraag me af, en ik vraag het u: "Wat ligt er op mijn, wat ligt er op uw nachtkastje?"

Als het erop aan komt. Ontdaan van alles.

Te midden van rekken vol kleurrijke ansichtkaarten vond ik er een met de woorden van Jezus, in een modern jasje. **Collect moments, not things.** Verzamel momenten, geen dingen.

Daar hoef je niet voor op vakantie te gaan. Dat kan dicht bij huis, hier en zelfs in een ziekenhuis.

Collect moments, not things. Mot en roest vreten ze niet weg en geen dief kan ze stelen.

*Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.*

## Gebeden

Gezegend zijt Gij  
Om de wonderen van uw wereld,  
De zon die ons verwarmt  
De geur van de aarde na een regenbui,  
De kleuren van de regenboog,  
Uw beloften van trouw

Gezegend zijt Gij  
Om de wonderen in ons leven,  
Vriendschap die verwarmt,  
De geur van koffie en vers brood,  
De kleuren van dag en nacht,  
Uw beloften van toekomst

Wij danken U  
voor schatten van mensen,  
hier en nu om ons heen,  
en voor hen die ons voorgingen  
in geloven, hopen en liefhebben.

Wij bidden U  
Dat de schat die U ons gaf, Uzelf, uw Heilige Geest  
Ons altijd weer mag inspireren en verwarmen,  
Ons wijsheid influistert en bitterheid wegneemt,  
Ons de weg wijst en troost in dagen van gemis.  
Door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen