

Voorganger: Evangelist Martijn Rutgers (Amsterdam)

Thema: *Wat ben ik nou eigenlijk waard?* n.a.v. Lukas 19: 1-10

Velen worstelen met eigenwaarde. Voelen zich minderwaardig. Denken, 'Wat ben ik nu eigenlijk waard?'. Maar wie bepaalt dat eigenlijk, wat we waard zijn? En waar laten we die waarde van afhangen? De wereld waarin we leven laat ons aan de lopende band weten: onze waarde wordt bepaald door hoeveel we bezitten, wat we allemaal kunnen, hoe we eruit zien, wie we allemaal kennen, en wat anderen van ons vinden. Maar is dat echt zo?

Vanmiddag wil ik met jullie kijken naar een man die 2000 jaar geleden leefde, maar net zo worstelde met z'n eigenwaarde. Zijn naam is *Zacheüs*. We kunnen zijn verhaal lezen in Lukas 19: 1-10: ¹ *Jezus ging Jericho in en trok door de stad.* ² *Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofd tollenaar.* ³ *Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk.* ⁴ *Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam.* ⁵ *Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: 'Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.'* ⁶ *Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.* ⁷ *Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: 'Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.'* ⁸ *Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: 'Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.'* ⁹ *Jezus zei tegen hem: 'Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham.'* ¹⁰ *De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.'*

Hoeveel was Zacheüs waard voordat hij Jezus ontmoette? In de ogen van de Israëlieten helemaal niets. Hij was een corrupte verrader! Hij inde belastingen namens de bezetter, de Romeinen, en werd daar nog gigantisch rijk van ook. Hij werd gehaat, gemeden. Hij werd beschouwd als net zo zondig als hoeren en dieven...

Daar kwam nog eens bij dat hij erg klein was. Mensen zagen hem snel over het hoofd, maakten hem waarschijnlijk belachelijk. Hij kon Jezus niet eens zien, toen hij door Jericho kwam. Hij moest ervoor in een boom klimmen, iets wat een volwassen man met een beetje zelfrespect nooit zou doen! Men zou immers onder je kleed kunnen kijken. Een schande! Toch doet

Zacheüs het... Waarschijnlijk omdat hij toch geen zelfrespect meer over had. Omdat hij geloofde wat andere mensen over hem zeiden. Dat hij niets waard was.

En dan komt Jezus voorbijlopen. Zacheüs steekt z'n nek uit om door de bladeren heen Jezus te kunnen zien. Maar dan opeens stopt Jezus, precies onder de boom waar hij zit. Zacheüs schrikt en probeert zich te verstoppen. Maar toch ziet Jezus hem zitten daar in de boom, tussen al die duizenden mensen! *Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.* Het is lastig voor ons te snappen hoe bijzonder het is wat Jezus hier zegt. Want als gelovige Jood zou je

nooit bij een zondaar als Zacheüs naar binnen gaan. Want dan zou je zelf ook onrein worden. Je moest juist zoveel mogelijk bij zondaren uit de buurt blijven! Zacheüs kan z'n ogen en oren niet geloven. Jezus wil bij *hem*, de gehate en verguisde tollenaar thuis komen? Meteen springt hij uit de boom en rent hij voor Jezus uit. Kom binnen, kom binnen rabbi! Ga zitten! Meteen laat hij de beste wijn uit z'n kelder halen en een maaltijd bereiden waar koningen hun vingers bij aflikken. Jezus wil bij hem zijn. Wil zijn vriend zijn! Weet je eigenlijk wat de naam Zacheüs betekent? Zacheüs betekent in het Hebreeuws 'zuiver, puur, rechtvaardig'. Bijzondere naam hè, voor zo'n gierige, corrupte landverrader... Ik kan me bijna niet voorstellen dat de mensen hem echt zo noemden, behalve misschien heel sarcastisch. 'Zuiver, puur, rechtvaardig... tuuurlijk...'. Maar Jezus noemt hem wel zo: 'Zacheüs! Jij die zuiver, puur en rechtvaardig bent, kom uit die boom, ik wil bij je komen!'

Ik geloof dat Jezus hem zo noemt, niet alleen omdat hij toevallig zo heet, maar omdat Hij hiermee de echte Zacheüs tevoorschijn roept. Hij geeft hem z'n ware identiteit terug. Niet langer de identiteit die anderen en hij zichzelf gegeven heeft: die van corrupte landverrader, maar de identiteit die hij, zoals de Bijbel het zo vaak noemt, heeft 'in Christus': *zuiver, puur, rechtvaardig*. **Niet omdat Zacheüs zo goed is, maar omdat Jezus zo goed is voor hem.**

Ik heb hier een mooi briefje van 20 euro, vers van de pers, helemaal glad en glanzend. Wat is ie waard? 20 euro. Nu verkreukel ik 'm helemaal. Wat is dit briefje

waard? 20 euro. Ik gooi het op de grond en stamp er een paar keer met m'n vieze schoenen op. Het briefje is nu vol kreuken en vlekken. Opnieuw: wat is dit briefje waard? 20 euro. Tenslotte maak ik er een scheur in tot net aan de rand, bijna in tweeën. Opnieuw: wat is dit briefje waard? Ja, nog steeds 20 euro! Waarom is dat? Omdat de waarde van het briefje 'm *niet* zit in de omstandigheden of de dingen die er mee gebeurd zijn, of hoe het briefje zich 'gedragen' heeft. De waarde stond en staat vast en blijft zo, omdat de Nederlandse Bank deze waarde aan dit briefje heeft toegekend. 20 euro en geen cent minder. Geen kreukel, scheur of vlek kan die waarde veranderen, tenzij het briefje natuurlijk onherkenbaar verminkt is.

Zo is het ook met ons. **Onze Maker heeft ons een ongelooflijk grote waarde gegeven.** Hij heeft ons naar z'n eigen beeld geschapen **en vindt ons zo waardevol dat hij zelfs z'n eigen leven voor ons over had.** Hij offerde zichzelf voor ons op aan het kruis. Zoveel zijn we waard in zijn ogen! **En omdat Hij onze Maker en Redder is – omdat Hij God is – heeft Hij dus als enige recht van spreken.** De waarde die Hij ons geeft kan niets en niemand veranderen. Ook al zegt ons gevoel, de spiegel of de mensen om ons heen heel wat anders. Ook al lijkt het er op dat ons leven te veel kreukels, scheuren en vlekken heeft doorgemaakt om nog waardevol te zijn. Onze waarde staat vast. Niet omdat wij zo goed zijn, of zo goed leven, maar **omdat God zo goed is voor ons en omdat Jezus zijn leven voor ons gegeven heeft.** Je bent waardevol!

Amen.

