

Voorganger: ds Pieter Boomsma (Amsterdam)

Thema: *Waar Jezus woont: Licht!*
n.a.v. Matteüs 4: 12 - 17

Waar u thuis bent, in stad of dorp, is daar een straat of een buurt waar u toch maar het liefst *niet* zou wonen? Daar kunnen goede redenen voor zijn, maar ook minder goede, discriminerende. Wees eerlijk, je woont toch graag daar waar geen problemen spelen, waar de relaties goed zijn, waar de buurt gezellig – maar niet *te* gezellig – is.

Jezus heeft heel wat meegemaakt in Judea. Allereerst is Hij daar door zijn neef Johannes gedoopt in de Jordaan. Daarna volgde de test in de woestijn, 40 dagen lang vasten en mediteren en aansluitend door de tegenstander van God – satan – uitgedaagd worden om zijn roeping te ontlopen voor een schijnbaar comfortabel leven. Tenslotte krijgt Hij bericht dat Johannes is gearresteerd en na dat bericht trekt Jezus zich terug en vertrekt naar het noorden, naar Nazareth in Galilea.

Het eerste wat Matteüs ons daarna laat weten is een soort verhuisbericht. Van het vertrouwde Nazareth, waar Hij opgroeide, gaat Jezus naar Kafarnaüm, een vissersdorp aan de oever van het meer van Galilea. Een veelbetekenende verhuizing. Hij gaat wonen in een streek waar menig Israëliet zich in die dagen niet thuis zou voelen.

Matteüs citeert de profeet Jesaja en noemt de nieuwe woonplek van Jezus: 'Galilea van de heidenen – een volk dat in duisternis leeft'. Ver van Jeruzalem wonend, staan de mensen hier bepaald niet bekend als erg gelovig, als vroom en trouw aan de regels.

En juist daar, in hun midden, gaat Jezus wonen. Het doet denken aan een uitspraak die Hij later doet: 'Mensen die gezond zijn – in ieder geval zichzelf gezond vinden – hebben geen dokter nodig, maar mensen die ziek zijn'. Aan wie tevreden is over de kwaliteit van haar of zijn eigen leven en geloven, kan Jezus zijn boodschap niet kwijt. Harten en oren van dergelijke mensen zijn verstopt met tevredenheid en zelfvoldaanheid.

Nee, Jezus zoekt die mensen op voor wie het leven niet helder is. Mensen die het leven lastig vinden of zwaar. Mensen die veel vragen hebben. Mensen zoals u en ik waarschijnlijk. Mensen, die best wat bemoediging en hoop kunnen gebruiken. Daar gaat Jezus tussen wonen, daar – bij hen – wil Hij thuis zijn. En het effect van zijn keuze is enorm. Weer de profetie van Jesaja, zoals Matteüs die weergeeft: 'Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschonen'. Jezus zegt het later nog eens: 'Ik ben het licht van de wereld'.

Natuurlijk betekent dat niet, dat alle schaduw uit het/ons leven verdwijnt. Dat vanaf het moment dat Jezus binnenkomt, alles ruim en licht, alles rozengeur en maneschijn wordt. Wat het wel betekende voor de mensen in Galilea was dat Jezus daar en toen – bij hen – begon met zijn werk, met zijn bevrijdende boodschap. Dat resultaat, dat verdwijnen van de beklemmende schaduwen, van het uitzichtloze, dat is ook voor ons de belofte van Jezus' komst in ons midden, in ons leven.

'Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij', is de inhoud van Jezus verkondiging. In onze tijd, in onze taal: 'Kom op mensen, hou moed, het komt goed, want God laat niet ons los'.

Amen