

Ik wil niet overleven. Ook niet gewoon leven. Ik wil gelukkig leven, zalig leven, *happy* zijn, want in het Engels klinkt het vaak net even lekkerder – *o, hoe happy ...*

Wat is geluk? Een glas rosé op een zomeravondterras. De schaterlach van een kind in het groene gras. Oma trots glimlachend tussen familie. Een gespierde arm achteloos uit het open raam van een glanzende BMW. De werkmans tevreden het werk van zijn handen keurt. Springende jonge lichamen in een zweetende festivalmassa. Een reddingswerker in de weer met een overlevende.

Maak mij gelukkig. Verzeker mij tegen ongeluk. Laat mij vrij om mijn geluk na te streven. Meet ons bestaan in **Bruto Nationaal Geluk**. Of liever **Netto Universeel Geluk**: Het grootst mogelijk geluk voor zoveel mogelijk mensen. God, maak ons gelukkig, zalig, happy!

Spits je oren, mens, gelukzoeker. Eén van de bijbelse bidders heeft het ontdekt: het grootst mogelijke geluk. Geestdriftig roept hij/zij het uit: '*O, het geluk van ...*' Kijk! Ze zijn er: mensen, die gelukkig, happy, zalig, welzalig, welgelukzalig zijn.

Zie je ze gaan? Mensen op de volmaakte weg. Zuiver, integer, heel. Hun leven heeft vorm gekregen. De vorm van Gods wet. Hun *way of life* volgt het woord en het

voorbeeld van de HEER. Ze koesteren en bewaren Gods richtlijnen voor het leven. Niet half en rommelig, maar voluit en gedisciplineerd. Ze hebben het gevonden en ze zijn op de goede weg. *Eureka!* Tegelijk blijven ze op zoek, het zijn geen gearriveerde lieden, ze beseffen hoe kwetsbaar zij zijn, missen het ook zo weer, weten dat dit geluk geen bezit is, niet iets dat ze in hun pocket hebben, een vinkje op de *bucketlist* van hun leven. Ze zoeken Hem, het hart, de bron, de schepper van deze *way of life*. Met hun hele hart zoeken ze ... Blijkbaar staat alles op het spel, een kwestie van dood of leven. 'O, het geluk van deze mensen.'

Ik zeg: 'Vreemd geluk, saai geluk, fanatiek, dus gevaarlijk geluk, veeleisend, dus onhaalbaar geluk.'

De geestdriftige bidder van Psalm 119 stoort zich niet aan mij. Hij/zij bidt stug door - 22 strofen x 8 regels lang, op het alfabet. Eindeloos. Opdat wij die leven voor geluk en happiness, ons laten verleiden tot dit zuivere geluk. Opdat wij ons niet laten bekoren door geluk dat verschrompelt als een ballon, een week na het feestje. Opdat wij temidden van al onze versnipperde ervaringen van geluk en ongeluk en met ons verdeelde hart integer worden - *heel, geheel, helend*.

**O, het Godsgeluk zo'n mens te zijn, te worden ...**