

Voorganger: ds. Bas van der Graaf (Huizen)**Thema : *God is de redder van mens en dier***
n.a.v. Psalm 36: 1-7**Redder van mens en dier**

In 1927 schreef Ilse Winter, een Tsjechische uit de stad Brno, een brief aan de voorzitter van de wereldvereniging van de dierenbescherming, Margaret Ford. Ze stelde daarin voor om één dag per jaar speciaal aan de dieren te denken. Ze kozen voor 4 oktober, de naamdag van Franciscus van Assisi, de heilige die volgens de legende ooit voor de vogels heeft gepreekt.

Dierendag. Het was 94 jaar geleden al nodig, maar vandaag des te meer. Anno 2021 zou iedere dag dierendag moeten zijn, want de manier waarop wij als mensheid met de dieren omgaan in ronduit *goddeloos* te noemen. We zijn als mensen in veel opzichten van God los, als het gaat over onze relatie met de dieren.

Goddeloos. Van God los. Die woorden bedenk ik niet zelf, ik haal ze uit Psalm 36. Deze psalm – een mengeling van een klaaglied, een loflied en een gebed – begint met een beschrijving van de mens die van God los is. Hij kent geen angst voor God en de zonde spreekt diep in zijn hart en sust zijn geweten in slaap. Besef van schuld heeft hij niet, afkeer van het kwaad ook niet. En zo gaat het nog even door. Het is een beschrijving van de mens die zichzelf tot norm heeft gesteld en daar ook naar handelt. De mens die daardoor het kwaad niet meer ziet, zelfs geen stemmetje van binnen meer hoort, blind voor de gevolgen van zijn daden.

Is dat niet in veel opzichten van toepassing op de houding van de mensheid richting de dieren en al wat leeft? Ik heb het dan natuurlijk niet over degenen die gek zijn op hun huisdier en ervoor zorgen als voor hun eigen kind. Nee, ik heb het over de bio-industrie, waarin we dieren reduceren tot productie- of consumptiemiddelen. Over de manier waarop wij steeds meer ruimte innemen ten koste van andere levende wezens, waardoor de ene na de andere soort verdwijnt. De manier waarop we niet langer een relatie hebben met al wat leeft, maar ermee doen wat ons belieft. In onze omgang met de schepping zijn we in veel opzichten losgeraakt van onze Schepper.

We leven alsof er geen Schepper bestaat.

Kunnen we dat zomaar ongestraft doen dan? Daar lijkt het soms wel op, maar Psalm 36 spreekt ons daar stevig in tegen. Aan het woord is een mens die niet van God lós is maar zich juist met God, de Schepper, verbonden weet. En vanuit die verbonden-

heid spreekt hij een paar dingen uit over wat hij van God gelooft. Hij gelooft dat God onmetelijk trouw is aan zijn schepping. Zo hoog als de hemel is zijn liefde, tot in de wolken zijn trouw. Hij gelooft dat Gods rechtvaardigheid en gerechtigheid minstens zo groot is. Hoog als de machtige bergen en diep als de zee. En **daarom gelooft hij dat God de Redder is van mens en dier.**

De Redder van mens en dier! Van alles wat leeft dus. Niet alleen van de mens, nee ook van het dier. Van grote dieren en van kleine, van tamme en van wilde, van kruipende en van vliegende, van lieve en angstaanjagende. Gods hart gaat net zozeer uit naar dieren als naar mensen. Hij is trouw aan en rechtvaardig voor alles wat leeft.

God als Redder van mens en dier. In een bepaald opzicht is het een lastige uitdrukking. Als God de Redder is van mens en dier, waarom moeten dieren dan toch zoveel lijden? Het is de eeuwige waarom-vraag die het geloof altijd vergezelt. Te berekenen valt het allemaal zeker niet. Voor mij is het belangrijkste dat deze Psalm als het ware een kijkje in het hart van de Schepper gunt. Hij houdt van mensen en Hij houdt van dieren. Maar hij houdt ons mensen ook **verantwoordelijk**, als Rechter over ons leven. Hij wil de dingen in zijn schepping rechtzetten, maar spreekt ook recht over ons menselijke gedrag.

Volgens de Bijbel heeft de Schepper aan de mens volmacht gegeven om over de dieren te heersen. **Daarbij is het natuurlijk de bedoeling dat we dat als beeldragers van Hem doen.** Dat we liefde hebben voor al wat leeft en trouw zijn aan onze medeschepselen. Dat we dieren rechtvaardig behandelen en onrecht bestrijden. **Dat we redders zullen zijn van mens en dier.** Dat we hart hebben voor wie kwetsbaar zijn en dat zijn zeker ook de dieren. **Voor onze Schepper is het elke dag dierendag.** Hij is de grootst denkbare dierenbeschermer. Want Hij is de redder van mens en dier.

Amen

