

Er komt een man bij Jezus en hij vraagt: *Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?* Voor mij een sympathiek mens. Hij heeft alles mee, doet alles goed, en blijft toch op zoek. Hij is bescheiden en zoekt het niet alleen bij zichzelf. Hij kijkt ook naar bijzondere mensen, zoals Jezus. Misschien vind ik bij deze Jezus iets wat iets toevoegt aan mijn leven, wat de kwaliteit ervan verbetert, of een spirituele dimensie geeft of verdiept. Niks mis mee. Volgens onze normen een goed mens!

Hij stelt een fundamentele vraag, die – denk ik – elk mens een keer in zijn leven stelt.

***Wat kan, mag en moet ik doen zodat mijn leven lukt?***

Deze vraag is geen overbodige luxe. Want ik ben verantwoordelijk voor mijn leven. Ik kan mijn leven winnen, maar ook verprutsen.

***Dus wat moet ik doen?***

Jezus geeft hem én ons onomwonden een glashelder antwoord: ***God alleen is goed.***

Het goede en gelukkige leven bestaat in niets of niemand behalve in God. God is het hoogste; Hij alleen is geluk en zaligheid voor de mens. God alleen is groot genoeg om de hele hoogte en diepte, de hele lengte en de breedte van ons verlangen naar een gelukkig en eeuwig leven te vervullen. Niets in deze wereld, hoe mooi, groot of goed ook, kan ons hart voorgoed verzadigen.

Nog eens die vraag: *Wat moet ik doen? Wat is de weg naar God? Wat is de weg naar geluk dat eeuwig blijft?*

We krijgen een nogal nuchter antwoord, niets wat buitengewoon of overdreven is. In eerste instantie verwijst Jezus naar de geboden. Zij kunnen ons de weg van het goede leven wijzen.

Zou het verhaal nu afgelopen kunnen zijn, met een happy end?

Nee. Niet. We moeten nog eens terug gaan naar de reactie van Jezus. De man vraagt naar het eeuwige leven. Jezus lijkt hem af te wijzen en verwijst naar het rijk van God, de nieuwe wereld van God. Hij wil hier zeggen: het eeuwige leven is niet iets wat wij zelf kunnen maken. ***Eeuwig leven betekent: leven uit God.*** Dat is dus meer dan het onderhouden van geboden en regels.

En de fundamentele vraag luidt niet: 'Wat moet ik doen zodat het goed wordt?' De fundamentele ***ervaring*** van ons leven mag zijn: God is goed. Hij is er, het goede is er vóórdát wij aan daden beginnen. En die ervaring van de goedheid van God zet ons aan zelf goed te doen, te leven naar de bedoeling van God, naar zijn geboden.

Okay, eindelijk het happy end, toch?

Nee. Wat horen we? "Eén ding ontbreekt u.." en op dat éne komt het blijkbaar aan. Het is net als bij wiskunde: het komt aan op het teken voor de cijfers – een plus of een min, het maakt van hetzelfde cijfer iets wezenlijk anders. Zo is het ook met dat éne teken *voor onze daden*. Het leven is anders naargelang ik beheerst ben door angst óf door vertrouwen. Het leven dreigt stuk te lopen, wanneer je bang bent en alleen op jezelf durft te vertrouwen. Het teken van je leven kan een min zijn of een plus. En dat teken, dat schrijf je zelf.

De rijke man zou op Jezus kunnen vertrouwen. Dan zou hij alles wat hij heeft, kunnen loslaten. Maar de angst is sterker. Hij vraagt: 'Wat moet ik *doen*?' Hij ziet niet dat er een onderliggende vraag is, namelijk: 'Wat moet ik *laten*?' Hij is bang zijn bezittingen, zijn materiële status los te laten. Hij mist vertrouwen, ware vrijheid, de moed in te gaan op de roep van Jezus: laat los, kijk naar mij, kom en ga mee!

En hoe staat het met mij, met ons?

Wordt ons niet elke moed ontnomen door wat Jezus nu laat volgen? "Eerder gaat een kameel door het oog van een naald dan dat een rijke het rijk van God ingaat...". De kwestie van het oog van de naald is ten diepste een kwestie van vertrouwen. Hoeveel vertrouwen heb je? Het is een uitdaging om te durven vertrouwen.

Dit verhaal kan ons moed geven om vertrouwen te hebben. We horen drie dingen die alles veranderen:

1. God alleen is goed, en niet op een abstracte manier; in Jezus is die goedheid zichtbaar tastbaar ervaarbaar geworden voor ieder mens.
2. Jezus keek deze man liefdevol aan. Evenzo keek hij de leerlingen aan. En net zó kijkt Jezus ook ons aan. Vol liefde. Deze liefde verandert alles, ons hele leven.
3. En Jezus zegt: *voor God is alles mogelijk*. Dat bedoelen wij met het woord *genade*. Gods liefde maakt alles mogelijk zelfs daar waar wij zelf tegen de lamp zouden lopen en schipbreuk zouden lijden.

Dus, reden te over om ons leven in zijn handen te leggen en 'ervoor te gaan!' Deze liefdevolle blik van Jezus Christus rust ook op ons. Aan ons de keuze die blik te vertrouwen en gehoor te geven aan zijn roep "*Kom, volg mij.*" Het is niet makkelijk, het is niet altijd leuk ("verkoop al wat je bezit"; "wie zijn leven behouden wil, zal het verliezen, maar wie zijn leven om mijnentwil verliest, zal het vinden" en ga maar door) – maar Hem volgen leidt tot het eeuwige leven, het ware geluk, echte geborgenheid. En dat is het waard!

Ons eigen 'ja' op de roep van Jezus: 'laat los, kijk naar mij, kom en ga mee' – de moed daartoe geve ons God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

