

ALLE- DAG- KERK

Amsterdam

* Middagpauzedienst 20 oktober 2021 *

Voorganger: **ds. Alexander Noordijk** (Monnickendam)

Thema: **#DOESLIEF** (n.a.v. Johannes 15: 9 - 17)

#Doeslief, dat is lekker makkelijk gezegd!

Soms kan ik zelf niet eens bij de woorden komen als mij iets wordt aangedaan om mijn eenzaamheid, mijn verdriet of mijn woede te beschrijven. Dan wordt er ook nog eens door Jezus zelf nota bene gezegd: **Doe eens lief?!**

Betekent het dan - als Hij dat zegt - dat ik mijn boosheid niet meer mag tonen, niet meer mag klagen, en betekent het dat ik enkel en alles in het leven maar moet dragen en in harmonie met die ander moet leven? Dat is toch compleet jezelf verliezen!! En dan vervolgens de voorwaarde die Jezus stelt: *'Je blijft in mijn liefde als je doet wat Ik zeg.'* Nu wordt die helemaal mooi, nog voorwaarden stellen ook?!

Dat nog niet alléén, Jezus had soms zelf ook een kort lontje! Zo is er een bekend Bijbelverhaal, waarin Jezus tekeer gaat tegen de verkopers van offerdieren in de tempel. En hij gaat me daar toch gigantisch door het lint.... Hij gooit de tafels met het wisselgeld erop omver, rent naar de duivenkooien en trekt ze open - de vogels vliegen alle kanten op. Of dat nog niet alles is, maakt hij ook nog een zweep van touw en jaagt de schapen en runderen het plein af, dwars door de mensenmassa heen. Hé, Jezus *#Doeslief!*

Maar als je boos bent, betekent het toch niet dat je dan meteen *liefdeloos* bent, toch?? Als ik boos ben op mijn man Kai, dan betekent dat niet dat ik niet meer van hem houd.

Juist niet!. **Vaak komt onze boosheid voort uit onze liefde voor de ander.** Onze boosheid en onze passie liggen dicht bij elkaar. Het zegt ook iets van het **in relatie willen zijn en blijven staan met die ander.** Zoals bij de handelaren in de tempel, tegen wie Jezus heftig tekeer ging. De reden dat Jezus boos was, kwam omdat er in de tempel een levendige handel was in offerdieren en dat er woekerprijzen voor werden gevraagd. Je zou gewoonweg vergeten dat het om *God* ging in de tempel en niet om het maken van nog meer winst. De handelaren dachten enkel en alleen nog maar aan zichzelf en God vergaten ze gewoon. Dit raakte Jezus heel diep en maakte hem boos. Hoe gek het ook klinkt: die boosheid van Jezus in de tempel houdt ook liefde in: **dat God dolgraag in relatie met ons wil staan.**

Boosheid, daar is op zich niets mis mee. *Opgepotte woede* maakt dingen vaak alleen maar erger voor jezelf en voor de ander. Boosheid heeft een functie, maar wel zolang je ook je hoofd erbij kunt houden. Ik zou zeggen: **zolang je God erbij kunt houden.** Is dat niet precies wat Jezus hier wil zeggen? **'Blijf in Mijn liefde'**, **blijf verbonden met de Bron van de God van Liefde.** Het is als een intieme en liefdevolle 'in-elkaarheid' tussen God en zijn kinderen. Het is een persoonlijke relatie van liefde en trouw aan God, die ons meer heeft liefgehad dan wij ooit ons kunnen voorstellen. En de proef op de som van die liefde en trouw is niets meer of minder dan het eenvoudige, diepe, gevaarlijke en moeilijke gebod: **#DOESLIEF.**

Amen

