

ALLE- Nieuwsbrief december 2021

DAG- KERK

Zie voor gegevens over de kerkdiensten van de Alle-Dag-Kerk:
www.alledagkerk.nl of  @alldagkerkamsterdam.
e-mail: info@alldagkerk.nl

Meditatie

Lieve volgers van de Alle-Dag-Kerk,
Het zijn ... tijden. En dat is iets van alle tijden, de Bijbel staat er vol van of mee. Het leven kent uitdagingen, altijd. En dat is maar goed ook.

In het leven van Jezus, zoals we dat in het evangelie kunnen lezen, zijn eveneens uitdagingen. Jezus wilde zijn marginale verhaal, denken en voelen, delen. Jezus werd geloofd, én uitgekotst. Jezus had geduld nodig, met zichzelf en met anderen, heel veel liefdevol geduld. Jezus werd ernstig betwijfeld, en twijfelde zelf eveneens (vlak voor hij het leven liet). In alles nam Jezus verantwoordelijkheid voor zijn bestaan, zijn wens, zijn missie: om mensen aan te raken, met liefde.

Mijn leven (en het verhaal van Jezus) leerde, en leert, me om een open hart te hebben, en te houden, ook daar waar dat moeilijk is. Soms word ik uitgescholden, soms word ik veroordeeld, soms getreiterd, soms word ik beschuldigd, vaak word ik niet begrepen en begrijp ik anderen evenmin. Het is een opgave om me het doen en laten van anderen niet aan te trekken, en mee te dragen in mijn leven.

Mensen oordelen veel en vaak, over zichzelf en over anderen. Oordelen leidt tot conflict,

tot twist, tot strijd. Niet tot liefde, ook niet tot zelfliefde. Oordelen behoort volgens de christelijke traditie aan God toe; de mens hoeft zich met het (ver)oordelen van medemensen niet bezig te houden, zegt Paulus. In onze samenleving hebben dan ook daartoe aangestelde rechters de taak om te oordelen, om gedrag te toetsen aan de geboden van de 21^e eeuw.

Maar hoe dan om te gaan met conflicten, tussen mensen? "Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.", zo valt te lezen in Mattheüs 5: 23-24. Voor mij valt 'verzoenen' samen met de christelijke waarde *gelijkheid*: het verhaal van de een, náást het verhaal van de ander.

Via gelijkheid, openheid en eerlijkheid komt een mens bij vergeving: een open hart, gevuld met vertrouwen, dat elk mens doet waarvan hij of zij denkt dat het goed is. **Vrede op aarde**, dus, de *Kerstboodschap bij uitstek*.

Leef en vergeef, lief mens.

De beste wensen voor 2022, liefs
Aline van de Watering
(secretaris van de Alle-Dag-Kerk)

Van de voorzitter

Het zijn geen gemakkelijke tijden voor de Alle-Dag-Kerk, maar we houden dapper vol. Dit was de eerste zin die me te binnen schoot, toen ik dit stukje begon. Geen gemakkelijke tijden want we moeten steeds onze weg zoeken binnen de grenzen van de coronapandemie. Gelukkig konden we open blijven, maar dat er geen koffie of thee gedronken wordt na afloop, is natuurlijk wel een gemis. Zingen mag wel en dat doen we dan ook naar hartenlust, ook in de samenzang voor de dienst.

We zien met enige zorg dat de bezoekersaantallen bepaald niet toenemen. Uiteraard spelen coronamaatregelen hierbij een grote rol, maar we constateren ook dat de dingen die we geprobeerd hebben om nieuwe mensen te bereiken tot nu nog niet het gehoopte effect hebben gehad. Binnen het bestuur beraden we ons hierop, mede omdat het uitvoerende team van medewerkers op dit moment fragieler is dan eerder.

We hebben dus zorgen, maar hebben ook hoop en verwachting. We geloven nog steeds in het idee om in het hart van de week in het hart van de dag in het hart van de stad een ruimte voor het hart te maken. We houden dapper en gelovig vol.

Interview met Hetty de Jong

Vanaf 2000 kwam Hetty de Jong - Landheer in de Alle-Dag-Kerk, en werd in 2002 door Teus Prins gevraagd om zitting te nemen in het bestuur. Ruim 10 jaar lang organiseerde en verzorgde Hetty de Samenzang en de opmaak van de Orde van Dienst. Vanwege de vastgestelde ziekte non-hodgkin komt Hetty al enkele jaren niet in de Alle Dag Kerk.

“De Alle Dag Kerk heeft een lange tijd een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Elke woensdag was ik aanwezig. Mijn familie maakte grapjes over mijn betrokkenheid, en een keer kreeg ik zelfs met Sinterklaas een nagemaakt Begijnhof inclusief Engelse Kerk.

Veel plezier beleefde ik aan het uitkiezen van de liederen voor de Samenzang. Uiteraard had ik favorieten, en moest ik goed bijhouden wanneer ik welke uitkoos, zodat er niet té vaak hetzelfde gezongen werd.

Met veel enthousiasme denk ik aan de diensten waarbij Wim Magré orgel speelde. Voor Wim koos ik graag psalm 150 uit, wat hij inleidde met het ‘Hallelujah’ uit Händel’s ‘Messiah’. Wim hield veel van de liederen van Johan de Heer. Hij speelde bijvoorbeeld “Klem vast aan de rots u” onnavolgbaar goed!

De Samenzang was belangrijk voor mensen, van het zingen genoten ze, zoals de onlangs overleden Jan van Heest.

Voor mij persoonlijk is favoriet, naar Psalm 103, *“Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld”*. Mijn man raakte bijzonder ontroerd door dit lied op zijn sterfbed. Alles wat je gedaan hebt, is je vergeven. Een bemoeidigende gedachte.

Een mooie herinnering is dat een vaste bezoeker uit Muiderberg bij ‘Laatste Wens’ had gezocht nog één keer een dienst van de Alle Dag Kerk te mogen bezoeken. Met bed en ambulance werd deze mevrouw gebracht, en ging haar wens in vervulling.”

