

Voorganger: ds. Klaas de Vries (Amsterdam)

Thema : *Protestlied tegen foute mensen* n.a.v. Psalm 11

Ik hoef alleen maar de namen van twee Oekraïense steden te noemen: Marioepol en Boecha.

En u weet welke verschrikkingen oorlog aanricht. Onzichtbare vijanden treffen onschuldige burgers. Een tank schiet een man van zijn fiets. Een raket treft bewoners in hun flat.

Terugtrekkende troepen: een spoor van haat en wraak.

David voelt die dreiging in Psalm 11
Zondaars spannen de boog, en leggen hun pijlen op de pees. Om de oprechten van hart in het duister te treffen (2).

Na de staatsgreep door zijn eigen zoon Absalom is hij aangeschoten wild.

Wat kan een rechtvaardige doen *als de grond onder alles wegzinkt* ? (vs. 3)

Letterlijk gebouwen die instorten.

Maar ook een samenleving, gebouwd op mensenrechten, vrede en veiligheid die instort.

Als de grond onder alles wegzinkt...

Dan wil je vluchten.

Vogel, vlieg weg naar de bergen!

Een schuilkelder in. Je stad en land uit.

David zegt:

Schuilen doe ik bij de HÉÉR (vs 1).

Hij richt zijn ogen op de HEER in zijn heilig paleis, De HEER op zijn troon in de hemel... (4a)

Tja, God zit daar hoog en droog. Zijn hemel-paleis heeft geen schuilkelders nodig.

Houdt Hij zich afzijdig van alle dood en verderf?

Doof voor ons roepen, blind voor ons lijden?

David zegt iets anders:

*...met aandacht beziet Hij,
nauwlettend keurt Hij
de mensen op aarde (4b)*

De HEER buigt zich als het ware voorover om heel scherp te kijken.

Zijn ogen vernauwen zich om precies te zien wat de mensen doen.

Hun plannen, bevelen, acties.

Wie het geweld liefhebben, haat Hij.

Vuur en zwavel stort Hij over hen uit. (5b-6a)

Heftige woorden.

God haat pronken met militaire parades.

En de graagte waarmee men tanks, raketten en ander wapentuig wil inzetten.

Hij ziet met afkeer dat het leven van een soldaat, burger of kind niet telt.

Dat alles roept Gods weerzin en woede op.

In zijn toorn stort Hij vuur en zwavel over hen uit.

De HEER weet ze dus te vinden: Poetin en zijn vrienden. Soldaten die zich misdragen. De macht van hun wapens en miljarden redt hen niet. Maar hoe dan? Wanneer?

Tot geloofskernen van de kerk hoort al eeuwenlang dat Christus *zal komen om te oordelen de levenden en de doden.*

Zolang geweld en onrecht ver van je bed blijven, hebben wij verlichte, beschaafde mensen moeite met dat soort harde taal.

Wij zijn meer van de acceptatie en 'jij-mag-er-zijn'.

Maar zodra de tijden omslaan, voel je dat we dat laatste oordeel misschien wel harder nodig hebben dan we dachten.

Komen dictators en sadisten en verkrachters overal mee weg?

Of krijgt het recht zijn loop?

We moeten eerlijk onder ogen zien: voor een internationaal tribunaal komen ze meestal niet.
Maar wel voor de rechterstoel van God, gelooft de kerk.
Agressors komen er niet mee weg.

Misschien stemt dat geloof jou tot tevredenheid. Of zelfs triomfantelijkheid.
Maar juich niet te snel.

Psalm 11 zegt: *De HEER keurt rechtvaardigen en zondaars* (5a).
Bij welke groep hoor ik eigenlijk?
Als een oorlog ons één ding leert, is dat de scheidslijn tussen rechtvaardig en zondaar, goed en fout snel vervaagt. Primitieve reflexen nemen het zomaar over.

Twee voorbeelden:

- Een onderwijzeres op een basisschool vertelt hoe een jongetje huilend thuis komt. Zijn klasgenootjes schelden hem uit. Hij mag niet meer mee doen. Want: zijn moeder is Russisch...
- Een vrouw uit Wit-Rusland heeft het naambordje van haar deur geschroefd. Ze werd lastig gevallen, uitgescholden.

Oorlog roept een spiraal van ongebreidelde haat op. Ook tegen mensen die er niks aan kunnen doen.

God haat wie geweld liefhebben.
Maar er bestaat ook subtieler geweld dan nu in Oekraïne. Mensen minachten, marginaliseren, *cancelen*.

De meerderheid die een minderheid opzij drukt.

De pers die de leugen propageert.
Godsdienstigheid die mensen indeelt in goed en fout.

Gods ogen keuren de harten van mensen.
Hij ziet overal geweld.
Vuur en zwavel dan maar?

In deze veertigdagentijd bedenken we dat God eerst iets anders deed.
Uit zijn hemelpaleis daalde Hij af naar dit rampgebied.

Niet als onafhankelijke waarnemer.
Nee, als deelnemer ... op het slagveld.
Hij sloot zich aan bij strijdende partijen.
En lijdende burgers. En kreeg alles over zich heen. haat.
afwijzing.
gevangenschap.
marteling.

En tot slot: de executie.

Gods Zoon onderging aan den lijve alle rottigheid van de mensheid.
Hij lijdt mee.
En gaat nog verder:
In zijn dood verzoende Hij vijanden.
In zijn opstanding tekent Hij voor vrede.

Vrede voor wie?

Niet voor iedereen die alle sporen van haat en geweld in zichzelf opruimt.

Dat lukt geen mens.

Wel voor wie oprecht is.

Eerlijk over eigen onrecht en onmacht.

Oprecht verdrietig daarover.

De oprechte, zal het gelaat van de HEER aanschouwen.

Het gelaat van de HEER!

Zijn mooie gezicht!

De liefde in zijn ogen.

De troost waarmee Hij tranen droogt.

Jezus zegt in de Bergrede (Matt. 5: 8-9)
Gelukkig wie zuiver - oprecht - van hart zijn, zij zullen God zien.

En Hij voegt eraan toe:

Gelukkig de vredestichters, zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Zondagavond, Napels.

Een uitverkocht benefietconcert voor het Rode Kruis

Daar dansten balletdansers uit Oekraïne samen met balletdansers uit Rusland.

Allemaal zijn ze gevluht voor de oorlog. Samen roepen ze zo op tot vrede en verzoening.

Balletdansers: kinderen van God.

Amen