

Voorganger: ds. René Visser (Amsterdam)**Thema:** *Dichter bij Jezus* n.a.v. Johannes 12: 1-6

We schuiven vanmiddag aan bij de maaltijd die Jezus in het huis van zijn vrienden Martha, Maria en Lazarus houdt. Een feestelijk moment, om met vrienden aan tafel te zitten! Maar vooral omdat hier ook iets te vieren was, Lazarus hun vriend, was door Jezus opgewekt uit de dood. Martha bedient, Lazarus zit aan de maaltijd, alles is goed! Wij zitten niet aan tafel, maar ergens heeft deze plek er ook wel iets van. [Of je hier nu al jaren komt, of voor het eerst, je mag aanschuiven bij Jezus.](#)

Maar dan plotseling staat Maria op. En net als dat er hier iemand plotseling op zou staan, kijkt iedereen natuurlijk op, wat gebeurt er nu! Maar Maria is vastberaden. Ze loopt naar de kast, en pakt daar het flesje nardusolie uit, wat zij al zo lang bewaard had, om vervolgens rechtstreeks naar Jezus toe te lopen. En boven Hem breekt ze de fles in tweeën en begint ze de olie over hem uit te gieten. Over zijn hoofd, zijn handen en zijn voeten. En als ze dat heeft gedaan maakt ze haar haar los, en begint ze de voeten van Jezus af te drogen met haar haar. Zo dichtbij komt ze bij Jezus, om Hem te zalven en te eren op de weg die Hij gaat richting Pasen. Voor Maria was het niet genoeg om bij Jezus aan tafel te zitten, om gewoon mee te doen, nee zij wil dichterbij Hem komen, daarom geeft zij het mooiste wat zij heeft.

Die uitnodiging is er ook voor ons. Om dichterbij Jezus te komen. Want misschien zit je hier wel, kom je hier al een hele poos, maar verlang je ook om dichterbij te komen. Hoe doe je dat? Door net als Maria een stapje te zetten. Misschien net even anders dan wat je altijd deed. Een stapje dichterbij te zetten, om Hem iets te geven van jezelf. Misschien een lied, misschien een gebed, misschien door met Pasen een dienst te bezoeken, misschien door te beginnen met Hem te praten. De weg is open.

Dichter bij Jezus komen. Dat levert geen applaus op. Judas begint te rekenen, en hij heeft berekend dat dat geld veel beter besteed had kunnen worden, aan de armen bijvoorbeeld? Mooie woorden, maar ondertussen bleek Judas berekenend te werk te gaan. Meer voor Jezus, betekende hier minder voor hem... Misschien is het wel herkenbaar. Ik zit ook zomaar te rekenen. Waarom zou ik tijd, energie, aanbidding, geloof aan Jezus hechten. Wat kost me dat en wat levert me dat op?

Maar Jezus laat het erbij. Hij ontmaskert Judas niet, en zegt zelfs dat het goed is om aan de armen te geven, dat mag altijd! En tegelijk prijst hij Maria. Die de rekenmachine heeft weggelegd, om het mooiste te geven wat zij kon missen. Maar wie zal er straks het sterkst geuren naar Christus? Het is Maria zelf... Dat is de uitnodiging van Pasen: om een stap naar Jezus te zetten. **En te ervaren dat Jezus al veel eerder een stap naar jou zette.** Amen