

Voorganger: ds. Bas van der Graaf (Huizen)**Thema: *Gelukkig de ogen die zien en de oren die horen*****n.a.v. Mattheüs 13: 10-11 en 16-17****Lezing**

De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: 'Waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen?'

Hij antwoordde: 'Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven.'

Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen! Want ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.'

Lieve mensen,

Jezus is onder andere beroemd geworden vanwege de *parabels* die hij vertelde. *Gelijkenissen* noemen we ze ook wel, beeldrijke verhaaltjes waarmee Jezus dingen duidelijk maakt over Gods nieuwe wereld, het koninkrijk van God. Kinderen vinden ze prachtig en sommige zijn tot de cultuur gaan behoren.

Nu zou je denken dat Jezus die parabels vertelt om moeilijke dingen een beetje simpeler te maken. Maar als we dat denken, vergissen we ons. Want als de leerlingen van Jezus hem vragen waarom hij eigenlijk tot de mensen in gelijkenissen spreekt, geeft Jezus een nogal verhullend antwoord. Hij zegt: 'Het is jullie gegeven de geheimen van het koninkrijk van de hemel te kennen, maar hun niet.' Als we goed luisteren maakt Jezus dus een **onderscheid** tus-

sen *jullie* en *hen*, tussen zijn leerlingen en de omstanders dus. En blijkbaar is het de bedoeling van zijn gelijkenissen dat ze bij de ómstanders als uitwerking hebben dat ze de geheimen van het koninkrijk *verhúllen*, terwijl ze bij de léérlingen de geheimen *ónthullen*. Als buitenstaanders de gelijkenissen horen, denken ze 'aardig verhaal, leuke vergelijking' en dat is het dan. Maar de leerlingen, als mensen van de binnenste kring, horen er een diepe kennis in van hoe God in de wereld werkt en aanwezig is. Gelijkenissen werken dus precies andersom dan mensen vaak denken: ze maken dingen niet eenvoudiger, maar eigenlijk juist moeilijker. Waarom zou dat zijn?

Jezus zelf heeft ergens anders gezegd dat hij geen parels voor de zwijnen wil gooien. De kennis die hij wil delen over Gods nieuwe wereld en over hoe die er

komt, wil hij niet zomaar te grabbel gooien, maar toevertrouwen aan toegewijde mensen, die er ook echt in willen geloven. Niet zo'n vreemde gedachte natuurlijk, want wij doen hetzelfde met bedrijfsgeheimen: die worden alleen echt gedeeld met de groep vertrouwelingen, zodat die ze kunnen beheeren en ermee kunnen werken.

De diepe levensles van Jezus vandaag is dus **dat de diepste geheimen van het leven** – in zijn woorden: *de geheimen van het koninkrijk van God* – **niet zomaar voor het oprapen liggen**. Ze vragen erom dat we leerling worden van Jezus, dat we ons toewijden aan wat hij ons leert en dat onze ogen en oren opengaan voor de diepere geheimen. We komen er dus niet als we buitenstaander blijven, als we van een afstandje blijven kijken zonder deel te gaan nemen aan de binnenste kring. En dus is de vraag die we elkaar en onszelf moeten stellen: 'Waar staan wij? *Buiten of binnen?*'

Het vraagt echt om een stap, een sprong misschien wel, om in die binnenste cirkel te gaan leven. Het is een stap die veel van je vraagt, overgave om te beginnen, maar ook steeds meer loslaten van je ego. Je moet veel op het spel zetten. Niet altijd even gemakkelijk. Maar wat een gelúk vind je, als de geheimen van het koninkrijk worden

ontsloten. Wat een geluk, wat een zaligheid, als je ogen en je oren steeds meer opengaan. Dat is wat Jezus hier zegt: *Gelukkig jullie ogen, omdat ze zien, en jullie oren, omdat ze horen!*

Wat is daar zo gelukkig aan? Nou, dat je ogen worden verlicht, zodat je in en achter de donkere dingen van deze wereld de wereld gaat ontdekken waar God naar toewerkt. Je oren worden geopend, zodat je te midden van al die geluiden en meningen van onze tijd de stem van de *goede herder* gaat horen die zegt: "Kom, ik leid je naar de groene weiden en de stille wateren van mijn rijk." Het geluk zit hem in wat we zo gaan zingen: *dat ons hart God mag toebehoren en we door de wereld mogen gaan met open ogen en open oren om al zijn tekens te verstaan.*

Kunnen we onze ogen en oren gelukkig prijzen, omdat ze zien en horen? De Alle-Dag-Kerk is één van de oefenplekken om dat te ontdekken. Hier zeggen we vanmiddag tegen elkaar: "Kom binnen, in de binnenste kring, om te leren kijken en te horen naar de geheimen waarover Jezus vertelt en waarvan hij tekenen laat zien." Wil je daar zo meteen, tijdens het muzikaal intermezzo even bij stilstaan: of je het geluk hebt **dat je ogen en oren zijn open gegaan voor de geheimen van het Koninkrijk?** *Amen*