

't Is een van mijn favoriete voorbeelden... als het gaat om de richtlijnen van God in ons leven en de vrijheid waar we allemaal naar verlangen, zéker in onze stad Amsterdam: de goudvis in een kom.

Wat is vrijheid voor een goudvis? Stel... je bent voor dierenwelzijn (zouden we allemaal moeten zijn, natuurlijk) en je denkt: "Wat akelig dat 'ie in zo'n kom rondjes zwemt; ik laat hem vrij." Je hebt een kleedje op de grond liggen en kiepert de viskom leeg. Je goudvis spartelt alle kanten op en je zegt: "Eindelijk, kijk eens hoe blij hij is? Hij danst van vreugde!"

Onzin natuurlijk. De vis spartelt omdat 'ie niet meer in het water zit en als dat te lang duurt, gaat 'ie dood. Waarom? Omdat het dwars tegen z'n natuur in gaat! Buiten het water is de vis z'n vrijheid kwijtgeraakt.

Zo is het ook met ons. We zijn gemaakt om God te dienen, om met Hem te leven. De dichter van **Psalm 119** snapt dat; in die hele lange psalm gaat het keer op keer over Gods geboden en... jawel... over het feit dat de schrijver er blij mee is!

Hij verheugt zich er over; lees maar mee in vers **15** en **16**:

'Uw regels wil ik overdenken, het oog op uw paden gericht. Ik verheug mij in uw wetten, uw woord zal ik niet vergeten.'

Kom er eens mee. **Blij zijn met Gods wetten.** Wat is het geheim? Nou, dat je ziet waarom ze goed voor je zijn...

Luister: God verzint heus geen geboden, omdat Hij nu eenmaal Meester is en wij onderdanen. God maakte ons en Zijn wetten zijn *de gebruiksaanwijzing* die erbij hoort. Als je zo leeft, bent je echt vrij. Kijk, als je niet steelt, hoef je ook niet telkens stiekem achterom te kijken of iemand je ziet. En als je de belasting niet ontduikt, hoef je ook niet bang te zijn dat je betrapt wordt. Als je niet liegt, dan zullen mensen je niet als onbetrouwbaar wegzetten; terwijl als je de waarheid niet spreekt je vaak leugen op leugen moet stapelen om jezelf eruit te redden. Dan ben je niet vrij meer. Dan ben je gevangen in de leugen. Dus: spreek de waarheid! Dat is je gebruiksaanwijzing. Dat is hoe God je bedoeld heeft.

God liefhebben boven alles en je naaste als je zelf - dat hoort bij de mens, zoals God hem wilde. Als je niet liefhebt, dan verzuur je en maak je jezelf kapot. "Mijn geboden zijn jouw water, goudvis," zegt God vandaag tegen je. "Alleen als je in dat water blijft, ben je vrij."

De psalmschrijver zegt dat hij juist door God te gehoorzamen in vrijheid komt.

Want: vrijheid is dat je de beperkingen vindt die bij je eigen 'ik' aansluiten. Zoals de beperkende vrijheid voor een goudvis het water is.

En de vrijheid van een mens is... dat hij zich aan Gods geboden houdt. Ik kan het ook heel simpel zeggen: **"Als iedereen op de wereld zich aan de 10 geboden zou houden, dan zag het er een stuk fijner uit; toch?"**

Vandaag wil ik je oproepen om, juist als je dit lastig vindt (en je bent niet de enige!), te accepteren dat de Bijbel met je in discussie gaat. Laat die woorden van God maar schuren; ze zullen je namelijk ook ten positieve vormen. Soms heb je een hoge dunk van jezelf. Geen betere oplossing dan de Bijbel lezen en te zien waar je fout zit. Maar soms voel je je juist waardevol. Lees de Bijbel en ontdek hoe waardevol je bent. Stel je ontvankelijk op.

Het is belangrijk te beseffen dat het leven volgens de Woorden van God een uitdaging blijft. Een avontuur, zo je wilt. Nergens zegt de Bijbel dat het een stap of een reis is die je er wel even bij doet. Het vraagt alles van je. Maar uit persoonlijke overtuiging zeg ik je: *het levert je zó veel*

op. Zó veel kracht, liefde, blijdschap en geloof.

In het Nieuwe Testament zien we Jezus hélemaal volgens de geboden van God leven. Hij wordt daarna ook de 'Voleinder van het geloof' genoemd. En dat is mooi. Als er zou worden gezegd dat Jezus' gehoorzaamheid ons voorbeeld is, zou ik weinig enthousiast worden. Ik kan Hem namelijk nooit bijhouden. Maar dat staat er niet. Er staat in de Bijbel dat hij de leidman is én degene die jouw geloof 'vervolmaakt'. Het Evangelie zegt niet dat wij goede prestaties voor God moeten neerzetten, zodat Hij ons kan zegenen. Jezus Christus presteerde *in onze plaats*. Als je dát gelooft, word je gezegend. In de grote Winnaar Jezus bèn je al geaccepteerd, ook als je niet aan Gods wet voldoet. En tegelijk betekent dat niet dat je maar aan kunt rommelen. Hij roept je liefdevol op: **"Volg Mij maar. Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden, want U geeft mij ruimte."** (vs. 32).

