

**Voorganger: ds. Dick Wolters – Amsterdam****Overdenking: *Opgelicht* n.a.v. Mattheüs 17: 1 – 5**

Lieve mensen,

Een tijdje geleden sprak ik iemand die tegen me zei: *'Het is wel mooi wat jullie hier in de kerk doen en zeggen en ik zou willen dat ik erin kon geloven, maar dat kan ik niet. Het zijn allemaal leugens, sprookjes, het is niet waar.'*

Ik hoorde daar een verwijt in: *'Jullie lichten de mensen op, jullie zijn oplichters.'* En dat zette me aan het denken. Want zit daar niet ergens een kern van waarheid in? Is dat niet een mooie geuzennaam voor een dominee: *'oplichter'*?

En daar komen jullie toch niet voor naar de kerk? Om opgelicht te worden?

Ik bedoel dit: *je leven is al ingewikkeld genoeg.* Je dagelijkse zorgen houden je bezig. De drukte van elke dag. Je agenda die boordevol zit. De spanningen in de samenleving. En het zou toch wat zijn als je in je vrije tijd hier naar de Alle-Dag-Kerk kwam om nog meer bagger over je heen te krijgen en nog zwaarmoediger naar huis te gaan. *Daarvoor kom je toch niet?* Je hoopt dat er hier juist iets anders gebeurt. Dat je even lucht krijgt, dat je

iets te horen krijgt waardoor je weer nieuwe inspiratie opdoet. Kortom, ***iets waardoor je boven je zorgen uit getild wordt.*** *Opgetild... opgelicht... Ik hoop dat je me dit woordgrapje vergeeft. Maar het is ook wat letterlijk met Jezus gebeurt. Op een hoge berg wordt Hij omgeven met het licht. Opgelicht.* En op die manier wordt Hij voor een moment boven zijn zorgen uit opgetild.

Jezus is namelijk op weg naar Jeruzalem. Daar zal Hij verraden worden, door zijn vrienden in de steek gelaten, onschuldig veroordeeld en sterven aan het kruis. Het is het verhaal van het lijden van deze wereld. En misschien herken je daarin ook je eigen lijden wel. En tijdens die lijdensweg, gaat Jezus een hoge berg op om alleen bij God te zijn en moed en kracht te putten voor de weg die voor Hem ligt.

Mattheüs vertelt het verhaal dan ook zó, dat wat *hier op deze berg gebeurt, verbonden is met wat op de heuvel Golgotha gebeurt.* Bijna als een negatief tot een foto. Wat op de foto zwart is, is op zijn negatief wit en andersom.

En zo is ook de verhouding tussen deze berg van de verheerlijking en de heuvel Golgotha.

Hier staat Jezus in het licht, daar in het donker. Hier met Mozes en Elia naast zich, daar met twee misdadigers. Hier met zijn beste vrienden bij zich, daar zijn ze gevluht. Hier met stralende kleren, die zijn daar van zijn lijf gerukt. Hier klinkt een stem van God, daar zwijgt God juist.

Volgens mij zegt Mattheüs daarmee, dat deze twee verhalen niet zonder elkaar kunnen. Dat daar op Golgotha Gods geliefde Zoon hangt. **En dat het daarom de kunst is om te midden van die duisternis iets van Gods heerlijkheid zien.** En omgekeerd dat hier te midden van het licht de schaduw van wat komen gaat over Jezus heen valt. En dat Hij met de weg die Hij voor ogen heeft, wordt bemoedigd, zodat Hij verder kan.

Ik weet niet hoe momenteel je leven eruit ziet. Of de hemel stralend blauw is, of misschien wel vol donkere wolken zit. **Maar wat ik wel weet, is dat te midden van alle pijn en verdriet van die lichtstralen kunnen doordringen,** van die momenten waarop je even lucht krijgt en nieuwe kracht. Soms letterlijk.

Ik weet nog dat ik bij het graf van mijn

opa stond. Het was een grijze dag. Maar juist op het moment dat de kist in het graf daalde, klaarde het even op en viel een lichtstraal over ons heen.

En zo zou ik nog door kunnen gaan. Hoe in moeilijke momenten ik toevallig een lied op de radio hoorde, of dat er onverwacht een vriend voor de deur stond. Het is soms zo verrassend dat juist op momenten waarop het moeilijk is, lichtstralen, tekenen van hoop en van liefde doorkomen. Voor mij is dat God.

En dat is niet alleen iets wat je spontaan overvalt, maar ook iets wat je bewust kunt zoeken. Jezus gaat heel bewust die berg op, dat deed Hij namelijk vaker. Zich terugtrekken om bij God te zijn.

Wat doe je als het leven zwaar wordt? Je kunt bewust een plek zoeken waar je wordt 'opgelicht', waar je even **boven je zorgen uitgetild** wordt, waar het licht van Gods liefde doordringt, waar je iets ziet van Gods heerlijkheid. Ook midden in de week, midden in deze stad. Op deze plek in de Alledag-Kerk, waar we verhalen met je delen. **Over een God die licht en liefde is.** En die ook tegen jou zegt: *'Jij bent mijn geliefde kind. Welkom in mijn licht!'*

Amen

