

Voorganger: ds. Bas van der Graaf – Huizen

Overdenking: *Alles wat God bezit aan ons overgedragen*

n.a.v. Mattheüs: 14 - 18

Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf.

Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij.

Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had, op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij.

Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen, er twee bij.

Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.

Lieve mensen,

Jullie hebben vast en zeker het een en ander meegekregen van de klimaat-acties van *Extinction Rebellion*. Ze plakken zichzelf vast aan tafels, snelwegasfalt en weten van geen wijken als het gaat om hun vastberadenheid. Ik volg die beweging al een paar jaar en wat ik er heel goed aan vind is dat ze het rentmeesterschap van de mens over de aarde zo serieus nemen. Ze beseffen dat wij mensen daarin gefaald hebben en dat we in een ongekende crisis zitten. En daar spreken ze met name de overheden op aan. Met volharding en luid en duidelijk roepen ze overheden ter verantwoording.

Ik moest aan hen denken toen ik met Jezus' gelijkenis van vandaag bezig was. In deze bijzondere levensles heeft Je-

zus het ook op een heel radicale manier over rentmeesterschap en de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt.

De kern van die gelijkenis is, dat er een heer is die zijn hele bezit toevertrouwt aan zijn dienaren. In het Grieks staat het er echt heel krachtig: zijn hele bezit geeft hij over. Waarom? Zodat zijn dienaren ervoor zullen zorgen en er mee zullen 'woekeren'. Woekeren, zodat het toevertrouwde kapitaal vrucht zal dragen.

'Zo zal het eraan toegaan in het Koninkrijk van God,' zegt Jezus. God, de Heer over de schepping en het leven, legt zijn hele bezit in de handen van mensen. Hij maakt ze rentmeesters, om voor zijn *schepping*, maar ook de *herscheping* te zorgen. Zijn hele bezit draagt Hij aan ons over.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet eerder heb beseft hoe ver deze woorden eigenlijk reiken. **Want het is me nogal wat, dat God zijn werk in onze handen legt.** Dat maakt ons tot heel verantwoordelijke mensen, ieder op zijn of haar eigen plek. Niet iedereen krijgt evenveel verantwoordelijkheid – de een krijgt 5 talenten, de ander 2 en nog weer een ander 1 – en het één is niet meer of minder dan het andere. Waar het God volgens Jezus om gaat is dat we het ons toevertrouwde talent **niet begraven**, maar ermee werken, zodat het vrucht kan dragen.

Dit gaat dus in feite over alles waar je verantwoordelijk voor bent in het leven: je geld, je talenten (ons woord komt inderdaad uit deze gelijkenis, maar betekent wel iets anders). Je netwerk, je vrije tijd, je leefomgeving, je energieverbruik. Al die dingen staan in het licht van Gods Koninkrijk niet op zichzelf, ze zijn ons toevertrouwd. Heb je daar wel eens zo naar gekeken?

Alles is ons toevertrouwd. Waarom? Om 'ermee, of erin te werken'. In deze uitdrukking zit het volgende geheim dat Jezus met ons wil delen: er zit volgens hem ín de dingen die God ons heeft toevertrouwd een intrinsieke groei- en vermenigvuldigingskracht. In andere gelijkenissen heeft Jezus daar ook al over gesproken, bijvoorbeeld in die van het *mosterzaadje*. Een piep-

klein zaadje, maar met een enorme groeikracht, zodat het uitgroeit tot een enorme struik. Zo is het ook met het kapitaal dat God ons toevertrouwt. Als je ermee gaat werken en je láát wat je is toevertrouwd dus het werk doen, dan ontstaat **vermenigvuldiging**.

En dus is de eenvoudige maar ook diepe vraag vanuit deze les: werken we met het kapitaal dat ons is toevertrouwd en laten we het ook voor ons werken? Durven we het risico van het vertrouwen ermee te nemen of begraven we het liever? Eens zal ons daar ook verantwoording over worden gevraagd, daar gaat het tweede deel van de gelijkenis over. **Maar ook nu al mogen en moeten we ons verantwoordelijke mensen weten.**

De mensen van *Extinction Rebellion* zijn er niet op uit om ons een rustig leven te bezorgen. Datzelfde geldt ook voor Jezus. Hij verzekert ons niets minder dan dat God zijn bezit in *mensenhanden* heeft gelegd. **Die verantwoordelijkheid mag ons best onrustig maken.**

Maar niet alleen onrustig, ook **vertrouwend dat er groeikracht zit in wat God ons geeft.** Leef en werk zo met het talent dat God aan je heeft overgeven. God heeft het ons echt toevertrouwd.

Amen

