

Deze periode is er één vol verwarring. Het is de sprong van 'Halleluja en Hosanna' naar 'Kruisig Hem'. De tijd van nog meer confrontatie met ongeloof, van voetwassing door Jezus, laatste Avondmaal, Getsemane en Golgotha. Het is de tijd waarin Jezus meer en meer merkt hoe weinig tot zijn leerlingen en tot de mensen is doorgedrongen wie Hij is en zelfs wat Hij gedaan heeft. **Groeiende eenzaamheid en pijn.** Pijn, die vooral tot uitdrukking komt in Getsemane. De worsteling van Jezus, zijn vraag of het echt niet anders kan, en waar Hij bloed zweet, volgens dokter Lucas. En tijdens dat alles slapen zijn drie discipelen, de drie die Hem het meest na staan. **Hoe eenzaam, hoe alleen kan een mens zijn.** Hoe pijnlijk, wanneer je vrienden vraagt om hulp en zij laten je er alleen voor staan, zonder steun, zonder begrip.

Hier is het pijn, pijn die straks nog heviger wordt wanneer het volk, de mensen voor wie Jezus zoveel goeds heeft betekend, brullen 'Kruisig Hem'. Eerder werd Jezus ook al sterk geraakt door teleurstelling, onbegrip en ongeloof. Dat was na het sterven van zijn vriend Lazarus. Vlak voor Palmpasen speelde dat zich af, in Johannes 11 staat het beschreven. Toen ik dat kortgeleden weer las, trof mij iets wat me nooit eerder was opgevallen. Twee keer schrijft Johannes dat **Jezus zich ergert.** Hoe u naar Jezus kijkt, weet ik niet, maar bij mij kwam het wat vreemd over, een Jezus die zich

ergerde. Kennelijk **was niets menselijks Hem vreemd**, gelukkig maar. Maar wie over een dergelijk verhaal nadenkt, vraagt zich mogelijk af waaraan en waarom Jezus zich ergert. Mijns inziens heeft Jezus toen ervaren wat Hij straks na Palmpasen in verhevigde mate mee zal maken. **Pijn, eenzaamheid, teleurstelling.** Lazarus is gestorven en begraven, al vier dagen geleden. Als Jezus eindelijk komt, wordt Hij niet van harte welkom geheten, maar met teleurstelling, gezeur. Maria, de zuster van Lazarus, zegt: *"Als U hier was geweest, Heer, was mijn broer niet gestorven."* Het klinkt als een verwijt. Even later zeggen sommige van de mensen: *"Hij had toch de dood van Lazarus kunnen voorkomen?"* Niemand verwacht kennelijk dat Jezus nog iets kan doen. Is er dan niets doorgedrongen bij de mensen, bij zijn vrienden zelfs, van **wie Hij is en waarvoor Hij gekomen is?**

En wij? Wij staan nu tussen Palmpasen en Pasen. Wat verwachten wij van Jezus? Hoeveel vragen hebben wij over wie Hij is en wat Hij kan? Wanneer waren wij in Hem teleurgesteld?

Revius dichtte: ***'t En zijn de Joden niet Heer Jesu, die U kruisten. IK ben 't ...***

Een scherpe vraag, zo tussen Palmpasen en de Paasmorgen. Maar om straks voluit en dankbaar te kunnen vieren dat **de Heer lééft**, is het misschien wel goed om even **stil te staan bij de vraag hoe ik op Jezus reageer in wat ik meemaak.**