

**Voorganger: Ds. Bas van der Graaf** (Huizen)

**Thema :** *Een koninkrijk van 4 windstreken*

n.a.v. Lucas 13: 29 en 30

Levensles  
van Jezus

Lieve mensen,

Ergens aan het begin van de kroningsdienst van Charles III afgelopen zaterdag gebeurde iets wat me deed denken aan de woorden van Jezus uit de levensles van vandaag. Het betrof het onderdeel 'Recognition', wat wij in onze liturgie 'presentatie' noemen. De presentatie van de nieuwe koning dus. In de dienst ging dat zo. De koning ging aan de westkant van de troon staan met het gezicht naar het oosten, waarop de aartsbisschop zei: *'Hierbij stel ik aan u voor Koning Charles, jullie onbetwiste koning. En daarom, allen die hier gekomen zijn om eer en dienstbaarheid te bewijzen, wilt u hetzelfde doen?'* Daarna keerde de koning zijn gezicht naar het zuiden, daarna naar het westen en tenslotte naar het noorden. En steeds klonk diezelfde zin: *dit is jullie koning*, etc. Naar alle windstreken werd het uitgeroepen: dit is jullie koning! De windstreken van de Britse eilanden, maar ook de windstreken van het hele Gemenebest, wat nu nog over is van The British Empire. Uit al die gebiedsdelen zaten ook vertegenwoordigers in de kerk, ze waren uit alle windstreken gekomen.

Het was een bijzonder ritueel, maar ook een spannend ritueel. Want in alles is

voelbaar dat het allemaal niet meer vanzelf spreekt dat de mensen van west en oost, van noord en zuid, deze koning ook inderdaad 'eren en dienen'. Het koningschap zelf staat onder druk, mede door schandalen in de familie, maar ook door republikeinse tendensen. En Engeland draagt – samen met de gebiedsdelen – de hele last van de koloniale geschiedenis. Van die last wil koning Charles af en daar had hij ook van alles aan gedaan, onder andere door allerlei verschillende mensen en geloven een plek te geven, maar of het genoeg was. Dat bleek ook in de dagen erna, toen onder andere Australië uitsprak zich miskend te voelen omdat ze het land niet bij name genoemd was. En ik dacht: "Zou er ooit een aards koninkrijk geweest zijn waar de mensen uit alle windstreken zich van harte aan hebben onderworpen?"

Tegen die achtergrond krijgen de woorden van Jezus in vers 29 een diep reliëf: 'Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God.

Tegen de achtergrond van de kroning en de Engelse geschiedenis vallen een paar dingen op. Het eerste is, dat de

mensen uit de verschillende windstreken zullen kómen. Hun land wordt niet íngenomen of veroverd en tot kolonie gemaakt, nee, ze verlaten hun land om naar dit koninkrijk te komen. Ze doen dat - en dat is meteen het tweede wat opvalt - omdat in het Koninkrijk iets te vinden is wat nergens anders te vinden is: een tafel waaraan al die verschillende mensen en volken en culturen genodigd worden om feest te vieren. Een gemeenschap van mensen uit alle windstreken dus.

En ik dacht: "Waar koning Charles klaarblijkelijk naar verlangt – een samenbindende rol voor mensen uit alle windstreken spelen – dat wordt volgens Jezus wáár in het Koninkrijk van God." Het Koninkrijk van God is geen nationalistisch gebeuren – met die gedachte die heel sterk leefde onder de Joden van zijn tijd, rekent Jezus in de verzen hiervoor snoeihard af. Nee, het Koninkrijk van God is universeel, een rijk dat alle mogelijke grenzen die door mensen zijn gemaakt overstijgt. Een rijk met in het midden een tafel, een feesttafel waar mensen graag bij willen zijn.

Daarom zou ik het zo willen zeggen vandaag: *'Hierbij stel ik jullie koning Jezus voor, jullie onbetwiste koning. Willen jullie, die hier vandaag zijn gekomen om hem eer te bewijzen en te dienen, deze koning aan de mensen bekend maken?'*

Dat begint natuurlijk met de vraag of we in deze koning gelóven. Of we hem accepteren als ónze Koning, of we hem

willen eren en dienen. Veel van Jezus' volksgenoten zagen dat niet zitten en verwierpen hem, blijkbaar omdat ze in hun eigen koninkrijk geraakt werden. **Maar durven wíj te geloven dat zijn koninkrijk onvergelijkelijk veel mooier en groter is dan welk koninkrijk ook?**

Want waar vind je zo'n rijk waar je mag aanschuiven ongeacht je afkomst, je achtergrond, je cultuur, je huidskleur, je sociale status, je gendervoorkeur of wat voor andere eigenschap ook.

De tafel van Jezus is **een tafel die alle grenzen doorbreekt**, dat was de grote revolutie die hij in gang zette. Niet alleen Joden mochten aanzitten, ook heidenen; niet alleen heren, ook slaven; niet alleen mannen, ook vrouwen; niet alleen rijken, ook armen. In iedere tijd werd het lijstje aangevuld met weer nieuwe groepen die elkaar van nature niet verdroegen maar toch aan één tafel werden uitgenodigd.

Waar vind je zulke tafels nog in onze tijd van tweedeling, cultuuroorlogen, wokers en anti-wokers en van al die kloven die zich openbaren?

Ik zal niet zeggen dat de kerk altijd een afspiegeling is geweest van dit koninkrijk - integendeel - maar het is wél waar we toe geroepen zijn. En wie wil er, als hij of zij echt begrepen heeft wat het koninkrijk is waar Jezus hier over spreekt, nu níet komen naar deze tafel? Ik kan me, eerlijk gezegd, **geen betere koning en geen mooier koninkrijk voorstellen dan het koninkrijk waar Jezus over spreekt.** Amen

