

In Jesaja 41: 10 staat:

Vrees niet want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw GOD. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn heilrijke rechterhand.

De mens kan de persoonlijke aanwezigheid van God in het leven ervaren. En dat blijft je hele leven bij je. Ik heb het meegemaakt en zal het nooit vergeten.

Ter verduidelijking eerst iets over mijn leven. Ik ben afkomstig uit Suriname. Ben in 1960 naar Nederland gekomen in de verpleging. Ik heb hier gestudeerd en gewerkt in diverse functies. In 1974 ging ik terug naar Suriname. Daar heb ik als leidinggevende op verschillende posities gewerkt. Inmiddels was ik getrouwd en had 4 kinderen. In 1995 kwamen wijlen mijn man en ik met vakantie naar Nederland. Hij kreeg op straat een acute hartaanval. Gevreesd werd voor zijn leven. Met spoed kwamen onze twee jongste kinderen naar Nederland. Let wel: we hadden geen inkomen, geen verblijfsvergunning, geen passende huisvesting, de Surinaamse nationaliteit enz. Het was kortom een zware tijd.

Ik zag het echt niet meer zitten en kwam zover dat ik genoeg had van het leven. Maar juist toen werd ik op een dag uit mijn slaap wakkergeschud.

Ik hoorde duidelijk een stem die tot me sprak.

Het was geen droom of visioen:

Ik zal je niet begeven en je niet verlaten.

Richt je positief tot Mij, ik ben in je.

Open je hart voor Mij.

Bid om de HEILIGE GEEST.

Sindsdien, als ik terugkijk op mijn leven, zie ik en ben ervan overtuigd dat Hij er altijd voor me en met me is geweest.

Overdenking

Vrees niet, want God is met je vraagt om een intieme relatie met God. Om het kennen van God. Om te wandelen met Hem. Het vraagt om je te focussen, je aandacht te vestigen op Hem. Je staat er absoluut nooit alleen

voor. Je kunt en moet dat geloof, die zekerheid niet loslaten. **God is met je, Hij is in je, Hij is om je heen.** Psalm 139 (Gods alwetendheid, der vromentroost)

Wees ervan overtuigd dat God altijd en overal met je is. Weet wie Hij is!

Er wordt niet van ons gevraagd de Bijbel te geloven maar te geloven in Hem die de Bijbel ons openbaart.

Heb daarom cc, constant contact met Hem. Ondanks alles wat er gebeurt. Hij is betrouwbaar en met Hem kun je alles bespreken. Je kunt je hart bij Hem uitstorten. Hij begrijpt je en Hij zal je nooit verwijtend afstoten.

Hij heeft gezegd: "Zie niet angstig rond," en dat wil zeggen dat Hij weet dat er dingen gaande zijn in je leven, die je angstig kunnen maken. Dit leven is echt niet simpel.

God is waarheidsgetrouw. Hij verandert niet. Hij is en blijft altijd dezelfde.

Er zijn dingen die je aan God moet overlaten en dingen die je zelf moet doen.

Bid de HEILIGE GEEST om wijsheid, kennis en inzicht om de juiste keuzes te maken.

Terugkijkend op mijn leven vraag ik me soms af hoe ik door die diepe dalen heen ben gekomen. Ik dacht dat ik er alleen voor stond. Wat heb ik me vaak eenzaam gevoeld! Nu weet ik dat Hij altijd bij me is geweest.

Ik had een biddende moeder. En ik ben ervan overtuigd dat er velen zijn geweest die voor mij hebben gebeden.

Ik druk u allen op het hart voorbeden te doen.

Lees: 1 Timotheüs 2: 1-4

Jozua 1: 5-9

1 Johannes 5: 14 - 15

Esther 4: 8b

Mattheüs 18: 19-20

2 Korinte 1: 11

Hebreeën 13: 5b