

# ALLE- \* Middagpauzedienst 14 juni 2023 \*

## Voorganger: Ds. Bas van der Graaf (Huizen)

### Thema: n.a.v. Mattheüs 12: 25 - 28

### *Het koninkrijk van God in een bezeten wereld*

Lieve mensen van de Alle-Dag-Kerk,

Jezus wordt in het verhaal van vandaag [gedemoniseerd](#). Letterlijk. De Farizeeën zien hoe Jezus een man van een boze geest bevrijdt en wat zeggen ze: 'Deze drijft de demonen alleen maar uit door Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen.' Met andere woorden: die Jezus is zelf van de duivel bezeten, hij is levensgevaarlijk, hij moet gecancelled worden.

Het is in onze tijd helaas maar al te bekend, deze manier van doen. Als er verschil van mening is over iets, wordt al heel snel naar dit wapen gegrepen: de ander *demoniseren* en zo proberen zwart te maken. Het gebeurt in de politiek, het gebeurt in allerlei maatschappelijke discussies, het gebeurt volop op social media, het gebeurt ook in de kerk. [Al dat gedemoniseer is een duivels spel](#), want het veroorzaakt en versterkt een enorme verdeeldheid onder mensen. Het is het wapen van de leugen, maar wel een heel effectief wapen.

Hoe moet je reageren op dit duivelse spel van demoniseren? Veel bekende Nederlanders die ermee te maken hebben, kiezen er (begrijp ik) voor om het maar gewoon te negeren. Niet reageren, er proberen boven te staan, gewoon niet naar

de reactie op twitter kijken. Maar Jezus doet iets anders, hij gaat in gesprek en weerlegt hun verdachtmaking. Hij scheldt niet terug, hij demoniseert niet terug, maar ondergraaft heel scherp hun bewering. En het is leerzaam om te zien hoe Jezus dat doet.

Om te beginnen legt hij bloot dat hun redenering domweg onmogelijk is. Logisch onmogelijk. Hoor maar wat hij zegt: ['Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden. Als de satan satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden?'](#) Dat lijkt me een overtuigende weerlegging van Jezus. Of zijn tegenstanders zich laten overtuigen is iets anders, demoniseren gaat vaak ook gepaard met een zekere blindheid en weinig interesse voor feiten. Maar wat voor Jezus telt is, dat de **waarheid** wordt uitgesproken. En ik denk dat dit ook voor ons de opdracht is: [al lijkt het soms vechten tegen windmolens, het enige wapen tegen demoniserende leugens is en blijft de \*\*waarheid\*\*.](#)

Waarheid die we moeten zoeken, waar we voor moeten staan, zoveel als kan. Anders gaat de leugen regeren en dan zijn we nergens.

Het tweede wapen dat Jezus gebruikt, is hen op hun eigen woorden pakken. Want hij zegt: 'Als Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit?' Wat hij bedoelt is: jullie Farizeeën hebben toch ook mensen in jullie midden die anderen van demonen bevrijden? (In Jezus' tijd hoorde dat bij het pakket van geestelijke leiders). Zeggen jullie van hen dan hetzelfde? Of telt het voor hén niet? Dat zou niet consequent zijn. Dat is ook wat nodig is in het zoeken en verdedigen van de waarheid: **de inconsequentie bij de ander blootleggen.**

Maar dan komt de kern van wat Jezus zegt en dat is onze levensles van vandaag: 'Maar als ik door **de Geest van God** de demonen uitdrijf, **dan is het koninkrijk van God bij u gekomen.**' In deze ene zin komt eigenlijk alles bij elkaar waar Jezus voor en in staat: *het koninkrijk van God, de Geest van God* en *de overwinning op de demonen*. 'Stel nou eens,' zegt Jezus, 'dat het waar is wat ik zeg, dat ik demonen uitdrijf in de kracht van Gods Géést. Als dat zo is, dan is dat er een teken van dat het koninkrijk van God - waar jullie, Farizeeën ook zo naar uitkijken en naartoe werken - echt bij jullie is gearriveerd.' Of andersom gezegd: als jullie dit nou toch eens echt als een teken van het koninkrijk van God kunnen zien, dan kàn het toch niet anders of de Geest van God moet hier achter zitten?

Uiteindelijk is dat waar Jezus in geworteld is, waar hij zijn zekerheid en zijn veiligheid in vindt. Niet in de reputatie van mensen, niet in het krijgen van zijn gelijk, maar **in de waarheid dat het koninkrijk van God en de Geest van God is gearriveerd.** Een rijk van waarheid en eenheid. Een rijk waarin mensen niet worden gedemoniseerd, maar wel **van demonen bevrijd.** Wat we ook precies voor beeld van die demonen hebben, ze staan voor machten en krachten die tweedracht zaaien en de leugen verspreiden.

En ook voor ons geldt: telkens als door de Geest van God demonische stemmen of krachten worden ontmaskerd en krachteloos gemaakt, dan ervaren we dat als een teken van Gods nieuwe wereld. Want **in Gods nieuwe wereld regeert niet de leugen, maar de waarheid; niet de satan, maar de Geest van God; niet het demoniseren van onze tegenstander, maar het zegenen van wie ons vervloeken.**

Als wij hier zitten met het verlangen om een leerling van Jezus te zijn, mogen we dit als roeping voor onze tijd meenemen: door de Geest van God demonische machten ondermijnen met de kracht van de waarheid. **De waarheid van het koninkrijk van God, dat in Jezus niet alleen nabij gekomen is, maar getuige deze geschiedenis ook al is gearriveerd!** Amen

