

**Voorganger:** ds. Koos Staat - Andijk

**Thema:** n.a.v. Hebrëëen 12: 1-3 ***Gaan voor Goud***

Beste mensen,

Wij zouden daar niet zo snel op komen. Om het navolgen van Jezus te vergelijken met meedoen aan een wedstrijd. Een wedstrijd wil je winnen. Je gaat voor goud! En winnen kost veel voorbereiding. Wie kampioen wil worden, zal elke dag moeten trainen, en zijn totale levensstijl daar op moeten aanpassen. En als de Hebrëëen-briefschrijver het christenleven vergelijkt met meedoen aan een wedstrijd die je winnen wil – dan begrijpt iedereen dat dit flink wat vergt!

Dan weten we wel aangename bijbelse beelden van christenzijn. Zoals dat beeld dat *Jezus de Goede Herder* is en wij zijn de schapen. Dat is relaxt. Schapen kunnen lekker dwalen over de hei en raak je echt verdwaald, dan komt de herder je wel opzoeken! Of dat andere beeld. *Jezus is de bruidegom* en de gemeente is de bruid. Wie wil geen bruid zijn? Je hoeft slechts één keer een jurk te kopen en je bent de hele dag het stralende middelpunt. Je hoeft alleen maar cadeautjes uit te pakken. Als dat christenzijn is – dat is niet moeilijk!

Maar het beeld van meedoen aan een wedstrijd die je moet zien te winnen laat zien dat christen zijn meer inhoudt dan als bruid het cadeautje van Gods genade in-

casseren en als schaap een beetje grazen op de hei. ***Christen zijn is een levenswijze, die je totale bestaan inkleurt!*** Als ik jullie vraag, recht op de man af: "Willen jullie in de hemel komen?" Dan zeggen jullie: "Ja, natuurlijk. Dat zou verschrikkelijk zijn als ik de hemel misliep, daar moet ik niet aan denken ..." Maar wat heb je ervoor over?

De briefschrijver ziet hoe gemakkelijk zijn medechristenen het opnemen. Hij spoort ze aan het doel niet uit het oog te verliezen: *Ga voor goud!* Hij raadt ze aan zich in te leven dat ze aan een hardloopwedstrijd meedoen in een groot stadion. ***En dan moeten ze al rennend vooral goed kijken.*** ① Ze moeten opzij kijken naar het publiek. ② ze moeten naar zichzelf kijken. En ③ ze moeten vooral kijken naar de aanwijzingen van de Trainer .

***Advies één.*** Kijk al rennend opzij en laat je bemoedigen door het publiek op de tribune. Die supporters op de tribunes noemt de schrijver letterlijk: '***de wolk van geloofsgetuigen***'. Dat zijn al die atleten die jaren geleden zelf aan de wedstrijd hebben deelgenomen en nu, met de lauwerkrans getooid, op de tribune zitten. En als je goed kijkt, dan zie je ze zitten. Abraham zit er. Zeg tegen jezelf : ***Laat ik net als Abraham niet opgeven en in geloof gaan naar het land dat God me wijzen zal.***

En kijk daar zit Thomas, die eeuwige twijfelaar. Hij heeft het ook gehaald. Laat ik net als Thomas, te midden van mijn twijfels, mezelf vastklemmen aan de Here Jezus en belijden: *Mijn Here en mijn God*. En kijk, daar zit je oma! Wat heeft ze soms een verdriet gekend, maar laat ik net als zij *op God blijven vertrouwen*. We moeten dus geregeld opzij kijken naar de mensen op de tribune en ons aan hen optrekken als wij zouden willen opgeven.

**Advies twee.** We moeten tijdens het hardlopen kritisch naar onszelf kijken en ons ontdoen van overtollige ballast. De briefschrijver zegt het zo: *we moeten de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons af werpen*. Zien jullie wel eens een voetballer die een wedstrijd speelt met een zware rugzak op zijn rug? Wij doen dat wel! We lopen soms krom van de lasten, omdat we blijven sjouwen met een ruzie die niet bijgelegd wordt, of blijven sjouwen met die slechte gewoonte of verslaving die je de vreugde beneemt. Dus moeten we regelmatig *kritisch naar ons zelf kijken* en ons afvragen: *Welke last belemmert mij in het lopen?* Leg die last of die zonde af! En gegarandeerd dat we een stuk gemakkelijker verder gaan.

**Advies drie.** Het belangrijkste advies. *Let op je coach!* De schrijver zegt het zo: 'Als u bezig bent met de wedstrijd, houd je blik dan vooral gericht op Jezus.' Waarom op Jezus? De schrijver noemt twee rede-

nen. Eén: **Jezus is de Leidsman en Voltooiër van het geloof**. Twee: **Jezus is degene die om de vreugde die voor Hem lag, zich niet liet afschrikken door de schande van het kruis**.

Anders gezegd: *Jezus heeft ook in de arena gelopen*. Hij was mens zoals wij, en daarom weet Hij precies wat het leven inhoudt! Hij kent de aanvechtingen en de verleiding om de handdoek in de ring te gooien: 'Vader laat deze beker toch aan Mij voorbijgaan.' Jezus heeft ook volharding nodig gehad om de finish te bereiken. Het meest bijzondere bij Jezus was dat – waar wij juist worden gemaand om alle lasten af te gooien – Hij gerend heeft met de zwaarste last die je kunt indenken. Hij liep met al onze lasten op zijn schouders! **Hij droeg der wereld zondes Schuld**. Zelfs tot de finish. Pas aan het kruis kon hij roepen: "Het is volbracht!" En daarom kan Hij de Leidsman en Voleinder zijn van ons geloof. Een betere Coach dan Jezus kunnen we niet hebben. **Houdt daarom je blik bovenal op Hem gericht!**

Christen zijn is niet altijd eenvoudig vol te houden. Daarom is het belangrijk om steeds even opzij kijken naar al die mensen van vroeger die de wedstrijd al hebben voltooid; en naar onszelf te kijken om overtollige lasten weg te doen; en vooral om vooruit te kijken. Naar **Jezus**. **Hij is de Voleinder van ons geloof. Hij zal maken dat wij de eindstreep zeker halen.**

