

**Voorganger:** ds. Elis de Waard - Amstelveen**Thema:** *Vergeldingsdrang* n.a.v. Jesaja 53: 2 - 5

Schriftlezing: Jesaja 53: 2 - 5 (NBV21) met als gewijzigde eerste zin: [Zie, Mijn knecht] schoot als een loot op onder Gods ogen [enz.]

### **1: Intro // Emmett Till**

Vanmiddag wil ik met jullie iets van het hart van het Evangelie bekijken. Ik zat te denken: Ik heb maar 7 minuten... Ik ben in de gemeente die ik mag dienen wel wat langer gewend. Maar dat geeft niet. Ik ga zelfs beginnen met een verhaal. Een verhaal met een vraag aan u en mij.

Emmett Till was een vrolijke jongen van afro-Amerikaanse afkomst. In augustus 1955 ging hij op reis naar zijn oudoom in een van de Zuidelijke Staten van de VS. Tijdens zijn reis gebeurde er echter iets verschrikkelijks. Hij kreeg een valse beschuldiging naar zich toe. Hij zou naar een 'blanke vrouw' hebben gefloten. Zo noemden ze dat in die tijd. Carolyn Bryant vertelde deze leugen – ze heeft achteraf bekend dat het een leugen was – aan haar echtgenoot Roy. Deze heeft toen samen met zijn halfbroer Emmett Till van zijn vrijheid beroofd, mishandeld, gemarteld, en op een koelbloedige wijze vermoord. De daders stonden al vrij

snel voor een jury. Deze bestond echter uit personen die even racistisch waren als Roy zelf. Ze gingen vrijuit.

Wat vindt u daarvan? Sluit dat aan bij uw 'rechtsgevoel'? Amsterdam wil graag in alle opzichten een '*rechtvaardige stad*' zijn. En terecht, toch? Daarom: Wat vindt u hiervan? Wat verlangt u voor de daders, als ze nog zouden leven? Zou u geen gerechtigheid willen? Een straf met een strafmaat die overeenkomt met de overtreding? Met de koelbloedigheid waarmee dit gebeurde?

### **2: Overeenkomst Till-Christus**

Maar weet u: Er zijn treffende overeenkomsten tussen deze geschiedenis en die van Jezus Christus. In de rechtszaal voor de Joodse Raad, waar ze Jezus Christus vlak voor Zijn kruisiging naar toe hebben geslept, horen we hoe de Joodse Raad valse beschuldigingen tegen Hem verzamelt. Hij wordt in Zijn gezicht geslagen, bespot, bespuugd. Bij Pilatus wordt Hij uitgekled, gegegeld. En tot slot: *Aan het kruis genageld*. De meest pijnlijke en mensonteerende straf die maar denkbaar was.

### 3: Jesaja 53: 5 – Wie heeft Hem gekruisigd? Ik

Maar nu bevat Jesaja een voor ons heel schokkende mededeling. *Was u erbij, met de kruisiging?* U zegt: *Nee, natuurlijk niet.* Maar de Bijbel zegt van wel. Ik bedoel dit: In vers 5a staat een Hebreuws woord dat eigenlijk niet zo maar met 'zonden' vertaald kan worden. Het gaat hier om een vertrouwensbreuk binnen een verbond. De Bijbel gebruikt niet voor niets voor afgoderij vaak het beeld van overspel. Overspel is een vertrouwensbreuk. Ik hoop dat u het nooit hebt meegemaakt. Maar dat woord gebruikt God Zelf dus wel. Overspel in geestelijke zin. Verraad. Een dolksteek in de rug. Rebelle, opstand. Met dat woord worden wij geschetst. Onze rebelle. Maak het eens concreet? Johannes zegt: *Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.*

Jezus zelf vertelde eens een verhaal, een gelijkenis, over een wijngaardenier die een wijngaard had. Het bewerken ervan liet Hij over aan landbouwers. Toen de oogsttijd kwam, stuurde hij eerst slaven om de opbrengst te ontvangen. Maar die landbouwers doodden de slaven. Uiteindelijk stuurde hij zijn zoon. Maar ze doodden ook hem.

Want ze wilden niet delen. Jezus maakt dan duidelijk dat het daar gaat om het struikelen over Hem, de Zoon van God. Wie struikelt over Hem, wie niet buigen wil voor Hem, die .....

### 4: Genade!

*Die moet sterven*, zou je denken. En dan gaan we terug naar Jesaja. Om onze rebelle... is Hij verwond! Doorboord. Verbrijzeld. Verguisd. Hij voor mij! Dat is nou het wonder van het Evangelie. Dat is nou het **Goede Nieuws!** Daarover kon iemand als Maarten Luther jubelen en juichen! De dood verdiend, maar het leven gekregen! Terwijl wij in dat verhaal van Emmett Till instinctief verlangen naar gerechtigheid, naar vergelding, doet God het zo anders. Kom maar met je zonden. Iedere rebel **die buigt voor Hem – de Bijbel noemt dat 'geloof'** – die ontvangt bij hem niet de verdiende doodstraf, maar het leven. Want Hem die wij gekruisigd hebben – en die wij nog iedere dag kruisigen wanneer we Hem niet erkennen als Koning in ons leven – heeft gezegd aan het kruis: **Voor u.** Paulus verwoordt het later zo: **God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren** (Rom. 5: 8). **Dat is het Evangelie!** Amen.

