

Lieve mensen,

Wat is geluk en waar vind je het in? Het is één van de vier grote levensvragen die ieder mens in zijn leven stelt (naast de vragen: *wat is de werkelijkheid, wat is een goed mens en hoe kun je er één worden?*).

Jezus begint zijn beroemde toespraak, die wij de **Bergrede** noemen, met die vraag naar geluk. En hij doet dat op een verrassende manier. Voor zijn neus en in gedachten ziet hij namelijk allemaal verschillende mensen, die het geluk waar ze van droomden, niet kregen of maar ten dele ervaren. In het stukje dat we daarnet lazen zien we maar liefst 8 typen mensen die revue passeren. Het is zeker geen uitputtend lijstje trouwens, maar aan de hand van deze 8 voorbeelden gaat Jezus een belangrijke les over geluk leren.

Lange tijd las ik dit lijstje gewoon als een lijstje, maar niet zo lang geleden kwam ik erachter dat het hier eigenlijk om drie groepjes mensen gaat.

Het eerste groepje betreft mensen in een bepaalde situatie. Onder dat groepje vallen de nederigen van hart (dat zijn mensen die arm zijn en daarom zijn gaan geloven dat ze ook niet veel waard zijn). Het gaat

ook over mensen die vervolgd worden omdat ze opkomen voor recht en gerechtigheid. En over mensen die treuren, omdat ze een verlies hebben geleden in hun leven. Allemaal mensen wier situatie hen bepaald niet gelukkig maakt.

Een tweede groepje betreft mensen met een bepaalde karaktereigenschap. Daaronder vallen bijvoorbeeld mensen die zachtmoedig zijn, met zachtheid in de wereld staan en daardoor nogal eens overlopen worden door de brutalen. Ook de barmhartigen vallen eronder, de mensen met een groot hart en zomaar aan het zorgen zijn ten koste van zichzelf. En de zuiveren van hart vallen hieronder. Dat zijn geen mensen die zonder zonde zijn, maar mensen die *perfectionistisch* zijn en alle onregelmatigheid en onreinheid opmerken. Ook al deze mensen ervaren dat wie ze zijn het leven soms ook zwaar en vermoeiend maakt.

Het derde groepje zijn mensen met idealen. De vredestichters vallen eronder, die bruggen willen bouwen en verzoening willen brengen, maar daardoor zelf ook vaak de volle laag krijgen. Want ze horen bij niemand. En degenen die honger en dorsten naar de gerechtigheid, maar moe-

ten constateren dat recht in deze wereld ver te zoeken is.

Maar dan komt het wonderlijke: **tegen al deze mensen zegt Jezus dat ze gelukkig zijn**. Alle acht typen mensen krijgen dat te horen. Hoe kan dat nu? Bedoelt Jezus dat ze gelukkig zijn *omdat* ze in die situatie zitten, of die eigenschappen hebben, of die idealen hebben? Dat is zeer onwaarschijnlijk, want Jezus baseert zijn beloften eigenlijk nooit op dingen van ons. Hij moet dus iets anders bedoelen.

Als we willen begrijpen wát, dan moeten we even terug naar een zinnetje in hoofdstuk 4 waarmee Mattheüs **alles wat Jezus heeft verteld en onderwezen, zo wordt samengevat: Keer je om, want het Koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Het koninkrijk van God**. Dat is: de dynamische werkelijkheid van Gods aanwezigheid in deze wereld. **Het is de ruimte waar Jezus zelf in leeft en waarin Hij in constante interactie is met zijn Vader in de hemel en met de Geest van God**. Het is de virtuele werkelijkheid waar we ons met behulp van Jezus nu al naartoe kunnen keren om er daadwerkelijk in te gaan leven. "Keer je maar om," zegt Jezus, "en je bent er al."

En wat Jezus dus bedoelt, is dit: **als je inderdaad in dát Koninkrijk gaat leven en het meer en meer tot de hoogste werkelijkheid van je leven laat worden, dan zal dat Koninkrijk een onuitputtelijke bron van geluk zijn**. Geluk voor nu, maar ook voor eeuwig. Jezus zegt tegen die acht typen

mensen: ik beloof jullie dat jullie in het Koninkrijk van mijn Vader een geluk zullen vinden dat jullie leven nu al een nieuwe bodem van geluk kan geven.

Dus voor al die acht is de belofte: **Ik be- loof je het Koninkrijk**. Dat blijkt uit het feit dat de eerste en de achtste belofte hetzelfde luidt: *het koninkrijk van God*. Maar tussen die eerste en achtste, die het hele pakket aanduiden, staan dan 6 specifieke beloften die in het bijzonder van toepassing zijn voor hún leven. Ik kan ze niet allemaal langslopen, maar laat ik er één noemen. Tegen de perfectionisten zegt Jezus: "Jullie verlangen zó naar zuiverheid en volmaaktheid. Ik beloof jullie dat jullie het zuiverste en volmaaktste zullen zien wat in het hele universum te vinden is: God-zelf. **Jullie zullen God zien**. Het hele koninkrijk is voor jullie, maar in dit stukje zullen jullie het bijzonder ervaren." Nou, zo kun je ook die andere vijf langslopen: **troost** voor de treurende, **beërven van de aarde** voor de zachtmoedigen (de bruta- len hebben de halve, maar zij de hele wereld), **verzadiging** van de hongerenden naar recht, barmhartigheid, die je niet alleen geeft maar ook zelf ontvangt en voor de **vredestichters dat je Gods kind mag zijn**.

Dit is dus wat Jezus ons leert over geluk. **Laat het Koninkrijk je ultieme bron van geluk zijn, voor nu en altijd. Keer je maar om, het is dichterbij dan je denkt!**

Amen

