

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God.

Deze dag, de eerste woensdag in de maand november is al enkele eeuwen in ons land aangewezen als een dankdag.

Kan het zijn dat je er nog nooit van gehoord hebt? Maar ik geloof zeker dat je van de resultaten wel zeker geniet, zelfs vandaag nog. Want God laat geen bidder, en zeker geen 'danker' staan.

Lange tijd was het de gewoonte in Nederland om in tijden van moeite extra biddagen in te lassen, vaak gepaard met vasten. Maar dankzegging hoort ook bij bidden. Wat is bidden eigenlijk? Ik kan wel een heel verhaal houden over danken, maar als je niet weet wat bidden is, wat zegt danken je dan?

Bidden = praten met God, maar tegelijkertijd ook, zoals we net gelezen hebben in Fil. 4, tijdens dat praten Hem je verlangens bekend maken, **wat zit er in je hart?**

God is een Vader, die **door Jezus een persoonlijke relatie met je wil hebben.**

Hoezo door Jezus? Omdat Jezus de blokkade tussen jou en God als enige kan weg nemen, want God is heilig, Hij staat los/apart van jou, omdat Zijn aanwezigheid niet te combineren is met jouw misstappen en overtredingen. Jouw leven is van nature niet afgestemd op Zijn 'leven', er is een mismatch en de oorzaak ervan ligt in de zonde – dat je niet aan je doel beantwoordt, wij allemaal niet, en het gevolg is de dood,

eeuwige scheiding tussen God en jou. Niet omdat Hij dat zo fijn vindt, maar omdat Hij niet anders kan dan: heilig zijn, Hij bewaakt het goede, het hemelse.

Een onvermijdelijk gevolg van de zonde is scheiding met God en daaropvolgend de dood, want stel dat zondige mensen voor altijd leven, dan wordt de aarde nog meer hel dan die al is.

Maar nee, dit hoeft niet de toekomst te zijn. Er is hoop, er is leven, eeuwig leven beschikbaar doordat God Zijn Zoon geofferd heeft voor jouw zonden. Door Jezus is er vergeving, **Hij kan de relatie met God weer herstellen... Wanneer? Wanneer jij het wilt.**

Vanaf het moment dat jij zegt: "Kom, Here Jezus, in mijn leven, kom in mijn hart."

En vanaf dat moment geeft Hij de mogelijkheid om te danken.

Niet verplicht, omdat je moeder wilde dat je aardige mensen altijd zou antwoorden met twee of drie woorden. 'Dank U wel, meneer' of 'Dank U wel, mevrouw.'

Nee, om te ontdekken dat Hij je alles geeft en heeft gegeven wat je nodig hebt:

En je gaat zeggen: **Dank U Heer!!**

Danken waarvoor?

Anekdote

Dank U - voor de vlooiën, Heer??? Moet Corrie ten Boom zeggen van haar zus.

Is dat iets verplichts?

Er bestaan mensen die van nature 'dankers' zijn, hoor, geen 'afdankers', nee het zijn dankers. Ze zeggen altijd bij het bidden: ik dank eigenlijk alleen maar.....

• Okee: We gaan even drie kwart eeuw terug in de tijd. WO2, naar de zusters ten

Boom die vanuit Haarlem zijn afgevoerd naar concentratiekamp Ravensbrück.

De barak waar Corrie en Betsie slapen in Ravensbrück ligt zo vol, dat drie vrouwen een smal stapelbed moeten delen. Het weemt van de vlooiën en de luizen. Corrie heeft er veel last van en moppert erover, maar Betsie moedigt Corrie aan om al haar zorgen onder dankzegging bij God te brengen. Enigszins tegenstribbelend doet Corrie dat, want waarom zou je danken, als je zo belaagd wordt door ongedierte? Later komen ze erachter dat de bewakers hun barak altijd overslaan voor controle, omdat ze weten dat de luizen en vlooiën hen zullen bespringen zodra ze daar binnenkomen. Corrie en Betsie kunnen daardoor, ongestoord, korte Bijbelstudies met de vrouwen houden.

Dat spoort hen aan:

Danken, omdat God in elke situatie geeft wat je nodig hebt.

- Dat doet Hij door telkens het land de opbrengst te laten geven.
- Dat doet Hij door jou alles te geven, waardoor je kunt leven.
- Dat doet Hij door jou zelfs bij de dood te redden uit deze nood.

Als jij slechts zegt: **“Ja Heer, kom binnen, met U slechts zal ik overwinnen op zinneloosheid en nacht.**

Nee, ik wil niet dat U wacht.

Kom, Heer Jezus, U bent welkom in mijn hart. Leer mij te denken zoals U het had bedacht....”

Kom tot Jezus; en dank voor alles, zelfs voor de vlooiën. Voor alles waarin je merkt: *daardoor kom ik dichterbij Hem*; en ervaar ik steeds dieper de vrede dat ik van Hem van ben.

Dat het genoeg is om Hem te kennen, de Heilige Geest te ontvangen.

En die vrede van God te kennen, die alle verstand te boven gaat.

Door Jezus Christus onze Heer.

Uitgerekend Betsie, de danker, de bedanker van God in alles wordt ziek en komt te overlijden. ‘Ja Corrie, met kerst zullen wij beiden vrij zijn,’ vertelt zij vanwege een droom.

In de realiteit bevrijdt God Betsie van dit leven, en Corrie moet haar leven gaan geven voor Jezus en Zijn woord.

De dag nadat Betsie overleden is, hoort Corrie: ‘Je bent vrij’ – op straat. Al vanaf 1946 trekt ze de wereld over met al haar bezittingen in twee koffers. Ook dan moet ze telkens weer opnieuw leren om al haar zorgen bij de Heer te leggen, net zoals je een koffer uitpakt na een lange reis. Op een dag spreekt de Heer haar daarop aan en zegt: “Corrie, als je alles bij Mij neergelegd hebt, pak je vervolgens al je zorgen en bekommernissen weer in en sjuwt ze mee de dag door, als een zware last. Als je zorgen door gebed en smeking bekend worden bij Mij, kun je ze dan werkelijk bij Mij laten?”

In het leven van de familie Ten Boom nam de Bijbel een centrale plaats in. Door het geschreven Woord sprak het levende Woord, Jezus Christus, tot hen. Zij lazen de Bijbel dagelijks en kenden veel Bijbelteksten uit hun hoofd. Teksten die hun leven bepaalden en die zij toepasten in hun dagelijks leven. Ook vandaag zijn die teksten actueel, helpend, bemoedigend en leidend.

Maar **vooral om te leren danken, je te helpen of je bemoedigen in alles waarvoor je dankt.**

Het leven, je eten, je gezondheid, de natuur, al het goede dat en wat er van over is, waarvoor en waardoor jij leeft, komt van Hem. *Ben jij ook een danker?*

Amen

