

Voorganger: evangelist Johan Krijgsman (Benthuizen)

Overdenking: *Gezond gemaakt* n.a.v. Hand. 9:32 - 35

In deze geschiedenis vinden we drie werkwoorden: *Gevonden* (33); *Genezen* (34); en *Gezien* (35).

Gevonden

In welk verband staat deze geschiedenis? Door de apostelen zijn in 30-90 na Chr. gemeenten gesticht. De apostelen in Jeruzalem sturen Petrus op visitatiebezoek naar deze gemeenten.

Op zijn rondreis komt Petrus ook in het plaatsje Lydda. Nu Lod, een voorstad van Tel Aviv.

Daar bezoekt Petrus de 'heiligen'. Dit zijn geen supermensen zonder zonden, maar ware gelovigen in Christus. Mensen die Hem in leer en leven willen gehoorzamen. Heiligen zijn ook geen superieure christenen, die van de Heilige Geest heel veel geleerd hebben. Nee, alle ware gelovigen in Christus, met meer of minder geloof, zijn 'heiligen'.

Even een vraagje: ben jij al een *heilige*? Dat word je door liefdevol ingrijpen van bovenaf.

In Lydda woont Enéas. We weten niet veel van hem. Zijn Griekse naam betekent 'lof, de geprezene'. Hij is verlamd en ligt al acht jaar op bed. Hij kan geen kant op. Uitzicht op genezing is er totaal niet. Een hopeloze situatie. Maar niet voor de Heere.

Enéas wordt 'gevonden' door Petrus, zonder dat Enéas erom vroeg. Dit vinden, deze ontmoeting móest gebeuren. Deze ontmoeting komt van de Heere en is geen toeval.

Enéas is het beeld van een 'geestelijk' verlamde mensheid. Deze verlamdheid hadden we niet in het Paradijs. Daar was nog volkomen harmonie tussen God onze Schepper en ons. Die band hebben wij verbroken. Daarom staan we als verlamd te kijken naar alles wat er in de wereld gebeurt.

Regeringen weten er geen raad mee. De wereldleiders staan als verlamd bij alles wat er plaatsvindt aan oorlogen, milieuproblemen, vluchtelingen, natuurrampen etc.

Genezen

De Heere geeft Petrus macht om Enéas te genezen. Zonder dat Enéas erom vraagt, zegt Petrus: "Enéas, Jezus Christus maakt u gezond. Sta op en maak je bed op." We lezen niet dat Enéas aan het redeneren gaat van: 'hoe kan dit? Ik ben al zolang ziek.' Hij gelooft door de actie van de Heilige Geest dit woord. Hij staat gelijk op en maakt z'n bed op. Zo ziet men dat hij genezen is, maar ook wat een kracht het Woord heeft. De Bijbel zegt dat het

Woord van de Heere een kracht is tot zaligheid een ieder die gelooft (Romeinen 1: 16).

Wat is het middel om Enéas te genezen van zijn verlamdheid? Hoor Petrus' oproep: 'Enéas, Jezus Christus maakt u gezond, maakt u beter.'

Ook vandaag is Jezus Christus gewillig en geschikt om een wereld die verlamd kijkt naar alle problemen, de weg te wijzen. Wat is die weg? Luister naar Petrus' raad aan Enéas. Hij zegt niet alleen 'Jezus Christus maakt u gezond,' maar ook: 'Sta op en wandel en maak uw bed in orde.' Petrus roept Enéas op tot geloof in Jezus Christus én om dat geloof door bekering in praktijk te brengen.

Wat is de oplossing voor de problemen in ons land en de wereld? Terugkeer tot de Bijbel, schuldbelijdenis en geloof in Jezus Christus en dat geloof in praktijk brengen.

Ook voor u en jou is dit de oplossing. Meer dan dit: de Bijbel noemt dit een plicht die op verlamde zondaren ligt.

Gezien

Iedereen in Lydda ziet Enéas lopen. Ook in de kuststreek Saron zagen ze Enéas lopen. Wat is het gevolg? Ze bekeerden zich tot de Heere. Even tussen haakjes: dat deze kuststreek Saron gezegend zal worden, was al voorzeggd honderden jaren daarvoor (Jesaja 65: 10).

De HEERE doet altijd wat Hij belooft. Ook al duurt het soms voor ons gevoel lang.

Er staat niet dat ze bekeerd wèrden, maar ze bekéérden zich. Dat was hun plicht. De Heere zette door Zijn Geest deze plicht om in daden. Dat beleden ze achteraf.

Bekeren is afkeren van en omkeren tot. Sommige mensen bekeren zich bijvoorbeeld van de drank, van het roken of van de porno. Van zo'n bekering zeg ik geen kwaad woord. Waren er maar meer die zich zo bekeerden. De Bijbel roept ons daartoe op. Maar de Bijbel gaat ook een stapje verder.

Die roept op tot **bekering tot de Héé-re**. En dat gebeurt hier in Lydda en Saron. Dit wordt altijd gezien.

Bekering tot de Héére wil zeggen: tot Jezus Christus, de Kurios, de Macht-hebber.

Als in ons land en de wereld de leiders zich bekeren tot de Heere, de Kurios Jezus Christus, zal dat gezien en gemerkt worden. Als u, jij en ik zich zo bekeren tot en geloven in Jezus, wordt dit merkbaar voor anderen.

Kom, draal niet, maar geloof in Jezus Christus en bekeer je. Dit tot heil van het volk en van uzelf.

Dan bent u en ben jij werkelijk een *heilsoldaat*. Dan mogen u en jij weer bijtekenen in het liefdesleger van Koning Jezus of bijgevoegd worden door de Heilige Geest.

Dan komen we weer tot ons doel: **de verheerlijking van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.**

Dan belijden wij: Drieënig God: **Soli Deo Gloria**. Alleen God de eer. **Amen.**