

In deze tijd van klimaatverandering, die op de ene plaats extreme droogte en elders overstromingen tot gevolg heeft, maken we ons **zorgen om de natuur**. En zijn we genoodzaakt om kritisch te kijken naar onze eigen houding ten opzichte van de natuur. Waar in vroeger tijden mensen eenvoudigweg leefden met wat de natuur aanbood, zijn we er nu aan gewend dat we de natuur beheersen, door rationalisatie van landbouw en veeteelt, waarbij efficiëntie en inzet op maximale opbrengst en geldelijk gewin de leidinggevende impulsen zijn. Discussies worden gevoerd langs lijnen van economische belangen, en met emoties om enerzijds het voortbestaan van wat er is aan landbouwpraktijken en anderzijds om zorg voor de natuur. De problemen die daarbij komen kijken gaan we vanmiddag niet oplossen.

Wel nodigt de gelijkenis van de zaaier ons uit om te kijken naar onze eigen natuur, onze innerlijke gesteldheid. En waar we ons op oriënteren in onze levenskeuzen. Ook voor ons geldt dat we soms druk voelen om het maximale uit ons leven te halen. Dat is niet verkeerd, de vraag is wel *waar we ons dan op oriënteren*. Ik sprak laatst een man bij wie de spierziekte ALS was geconstateerd. Hij

heeft daardoor niet lang meer te leven. Vrienden zeiden tegen hem: "Maak een 'bucketlist' met alle leuke dingen die je nog wilt doen, ga reizen, ga genieten!" Maar dat trok hem niet aan. Liever zou hij zich nog meer inzetten voor anderen, zijn levenservaring delen. Hij had zelf diverse verslavingen overwonnen en wilde anderen helpen om, met wat hij geleerd had, van hun verslavingen af te komen. Het was een oriëntatie niet op eigen plezier, maar op het levensgeluk van een ander. Hoe betekenisvol.

Het maximale uit je leven halen, welke oriëntatie kies jij daarvoor?

De gelijkenis van de zaaier reikt ons aan dat het misschien niet begint bij jezelf, maar bij wat je *wordt aangereikt van buiten*. Zaad is levenskracht, een belofte van leven. In de gelijkenis wordt het gezaaid in overvloed. De zaaier, waarmee natuurlijk God wordt bedoeld, zaait met gulle hand. Die denkt niet: 'Nou, laat ik alleen maar zaaien op die plekken die er vruchtbaar uitzien.' Nee, het zaaien gaat met gulle hand en grote gebaren. In overvloed wordt het levenskrachtige zaad over de aarde, over ons, uitgestrooid.

De vraag is ten eerste of we er gevoelig voor zijn. Of we niet teveel bezig zijn met onze dagelijkse praktische doelen en

onze idealen, zonder ons af te vragen wat ons al op voorhand wordt aangereikt.

De IJslandse zangeres Björk voelde zich eenzaam nadat er een einde was gekomen aan een periode van samenleven met anderen. Ze had een moeilijke wintertijd, maar in april hoorde ze het ontwaken van de natuur in de vogels die weer waren begonnen te zingen. Een diepe intuïtie gaf haar in dat er zoveel liefde is, ook als je niet direct liefde van een ander mens ontvangt: 'liefde is overal om je heen', vertelde ze. Ze maakte er in een halve dag een lied over: *All is full of love*, alles is vervuld van liefde.

'Er zal je liefde gegeven worden, er zal voor je gezorgd worden, je hoeft er alleen maar op te vertrouwen'. Zo begint het lied. *'Misschien niet vanuit de bronnen waar je nu uit leeft, misschien kijk je de verkeerde kant op, is je deur dicht, of je telefoon van de haak'* zingt ze. Beelden om aan te geven dat het aan jou is of je die alomtegenwoordige liefde ziet en aanneemt. En daarmee zijn we weer bij de gelijkenis van de zaaier,

waarin aan de ene kant wordt verteld over de overvloed van levenskracht, genade, liefde en aan de andere kant dat die niet altijd goed ontvangen worden.

Beste mensen, de verleiding bij een gelijkenis als die van de zaaier is, om je vooral te richten op daar waar het in jouw leven niet goed is gegaan. Op die momenten waarop je geen oog had voor wat je wordt aangereikt aan goedheid, liefde en levenskracht door God en door een ander. Momenten waarop het in jou geen vruchten droeg. Dat is niet verkeerd, maar het kan ons ook terneerdrukken. Beter is het, wanneer er inderdaad zoveel goedheid en liefde ons wordt aangeboden, om dan stil te staan bij vragen als:

Wanneer heb ik liefde en goedheid ervaren in mijn leven?

Waar en voor wie ben ik vruchtbaar geweest, en misschien nog steeds?

Waar zou ik me meer op kunnen oriënteren om meer vanuit liefde te leven?

Amen

Björk: *All is full of love* (uit het album *Homogenic*, 1997)

You'll be given love	Maybe not from the sources	Twist your head around
You'll be taken care of	You have poured yours	It's all around you
You'll be given love	Maybe not from the directions	All is full of love
You have to trust it.	You are stairing at	All around you

You just ain't receiving (all is full of love)

Your phone is off the hook (all is full of love)

Your doors are all shut (all is full of love)

And be the little angel (all is full of love)

All is full of love (all is full of love)

All is full of love (all is full of love)

All (all is full of love)

All is full of love (all is full of love)